



## Agenda

30 januari	Kerkbalans
30 januari	Reuver 19.00 uur; de viering van de opdracht van de Heer, met aansluitend de Blasius zegen
31 januari	Beesel 9.15 uur; de viering van de opdracht van de Heer, met aansluitend de Blasius zegen Reuver 10.45 uur; de viering van de opdracht van de Heer, met aansluitend de Blasius zegen
17 februari	Aswoensdag H. Mis in Reuver om 19.00 uur

## Gebedje

Goede God,

U die alles hebt gemaakt, de hemel en de aarde.  
Alles wat leeft, groeit en bloeit.  
U die ons heeft gemaakt.  
Wij danken u voor zoveel rijkdom.  
Tegelijk bidden we voor kracht.  
Kracht om er voor elkaar te zijn.  
Kracht om te zorgen voor Uw schepping.  
Wetende dat u niet loslaat wat Uw hand begon.  
U bent altijd trouw, vandaag, morgen en in de toekomst.  
Amen



## Aanbidding



In Reuver is elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste.  
In de wintermaanden vindt deze Aanbidding plaats in de kapel van het klooster, ingang via het Parochiehuis. Wij willen u graag ook uitnodigen voor deze Aanbidding die voor iedereen toegankelijk is. Loopt u ook even binnen? U bent van harte welkom! Jezus wacht op jou.

## Gehoord:

Als je de draad kwijt bent, dan kun je er op vertrouwen dat God alle touwtjes in handen heeft.

## Liturgische agenda voor de week van 30 januari – 6 februari 2021

### Weekend 30 – 31 januari: Opdracht van de Heer in de tempel, beter bekend als Maria Lichtmis

Zaterdag 30 januari 19.00 uur - Mis op Reuver. Orgelspel en zang door dhr. Har van Pol.  
Intentie: -

Zondag 31 januari 9.15 uur - Mis in Beesel - Orgelspel door mevr Margriet Hodselmans en zang door dhr Jos Hodselmans  
Intentie: voor onze parochie

10.45 uur - Mis op Reuver - Orgelspel door mevr Margriet Hodselmans en zang door dhr Jos Hodselmans.  
Intentie: Miep Hukkelhoven-Janssen (zeswekendienst) en de overledenen van de families Hukkelhoven en Janssen

Lezingen: Maleachi hoofdstuk 3, vers 1-4  
Hebreeën hoofdstuk 2, vers 14-18  
Lucas hoofdstuk 2, vers 22-32

Normaal gesproken is de eigenlijke datum van dit feest, **Opdracht van de Heer**, op **2 februari**.



Omdat het een mooi feest is dat eigenlijk in het verlengde ligt van Kerstmis en Drie Koningen (Openbaring des Heren ) wil ik dit in het weekend vieren.

Eerst wat nadere informatie uit het altaarmissaal: Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herdenken we op deze dag hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, veertig dagen na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel.

Evenals op de feesten van de Openbaring des Heren en van Christus' doop in de Jordaan vieren we op dit feest een aspect van de veelvormige openbaring des Heren: bij zijn opdracht wordt het kind van Maria door Simeon in de tempel herkend als het Heil dat God heeft bereid voor de volken en als een Licht dat voor de heidenen straalt.

Daarom is deze dag in de eerste plaats een feest des Heren ( in de traditie van de Oosterse kerken *Ontmoeting van de Heer* genaamd ) en vervolgens pas een Mariafeest.

Daarom is de benaming *Purificatio of Zuivering van Maria* in de nieuwe kalender vervallen.

De Nederlandse naam *Maria Lichtmis* herinnert aan de lichtprocessie, die als een hulde aan Maria werd gezien, maar die volgens de liturgie van deze dag de betekenis heeft van onze opgang naar het huis van God waar wij de Heer ontmoeten bij het breken van het brood, voordat Hij wederkomt.

Hoe gaan we dat concreet vieren ?

Achter in de kerk vindt de opening van de Mis plaats met een korte toelichting op het feest, de zegening van de kaarsen en aansluitend een korte processie waarbij we wel een 'gezonde' afstand zullen houden tot elkaar... Uw kaarsen kunt u dan 'kwijt' op de kaarsenstandaard, die onder aan de trappen van het altaar staat.



Aansluitend aan de Mis zal de **Blasiuszegen** worden gegeven 'tegen keelziekte en andere kwaad'. Normaal gesproken wordt daarbij met de gewijde kaarsen de nek aangeraakt, maar dit keer houden we gezien de corona-pandemie afstand! De zegen is er niet minder om.

Aangezien het een en ander wat meer tijd in beslag neemt zal mijn preek een zeer korte zijn!

Na dit weekend zal de kerststal en bijbehorende kerstversiering worden opgeborgen c.q. opgeruimd. Dat geldt zowel voor Reuver als Beesel... Dank aan de vrijwilligers die het dit jaar langer hebben laten staan!!! 😊👍👍



Maandag 1 februari **8.30 uur** - Mis op Reuver: Heilige Don Bosco, priester  
Don Bosco werd in 1815 te Castelnuovo in het bisdom Turijn geboren.



Na zijn jeugdijaren in behoeftige omstandigheden te hebben doorgebracht, wilde hij als priester al zijn krachten in dienst stellen van de opvoeding van de jeugd. Met de bedoeling jonge mensen als christenen op hun taak voor te bereiden stichtte hij twee congregaties. Ook schreef hij enige kleine werken ter bescherming en verdediging van de godsdienst. Hij stierf in 1888.

De eigenlijke datum van zijn gedachtenis is 31 januari. Dat valt dit jaar op zondag. Omdat het een bijzondere heilige geweest is waar parochies en scholen naar genoemd zijn wilde ik zijn gedachtenis vieren op 1 februari. Daar stond geen heilige voor genoteerd. Dus voel ik me vrij om het één dag later te doen.

intentie: -

Lezingen: Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4 - 9  
Matteüs hoofdstuk 18, vers 1 - 5

Dinsdag 2 februari 19.00 uur - Mis op Reuver: Opdracht van de Heer in de tempel

zie: boven; vandaag geen lichtprocessie!

intentie: overleden leden van de Fatima-gebedsgroep:

Willy Naus - Lemmen

Sjra Franssen

Miep Hukkelhoven - Janssen

Lezingen: Maleachi hoofdstuk 3, vers 1-4

Lucas hoofdstuk 2, vers 22-40

Woensdag 3 februari 19.00 uur - Mis op Reuver – Heilige Blasius, bisschop en martelaar.

De heilige Blasius leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Sebaste in Armenië.

Zijn verering heeft zich in de middeleeuwen over de gehele kerk verbreid.

intentie: -

lezingen: Romeinen hoofdstuk 5, vers 1-5

Marcus hoofdstuk 16, vers 15–20

**Als iemand in het weekend geen Blasiuszegen heeft ontvangen kan dat ook nog aansluitend aan deze Mis: ook op veilige afstand.!**

Donderdag 4 februari **9.30 uur**- Mis in Beesel-heilige Ansgarius, bisschop.



Ansgar werd in het begin van de negende eeuw in Frankrijk geboren en ontving zijn opleiding in het klooster van Corbie, bij Amiens.

In 826 vertrok hij als geloofsverkondiger naar Denemarken, maar had daar weinig succes.

Meer voldoening had hij van zijn apostolaat in Zweden.

Nadat hij onder Gregorius IV bisschop van Hamburg was geworden, werd hij pauselijk legaat voor Zweden en Denemarken.

Bij zijn evangelische werkzaamheden ondervond hij vele moeilijkheden, die hij echter door gestadig volhouden wist te overwinnen.

Hij stierf in 865.

De datum van zijn gedachtenis valt samen met die van Blasius. Ansgar moet het vrijwel altijd afleggen tegen Blasius. Ik neem hem gewoon een dag later.☺

Intentie: zuster Reinilda

Lezingen: Jesaja hoofdstuk 52, vers 7-10  
Marcus hoofdstuk 1, vers 14-20

Vrijdag 5 februari 9.00 uur-Mis op Reuver–Heilige Agatha, maagd en martelares.

Agatha onderging de marteldood te Catania op het eiland Sicilië, waarschijnlijk tijdens de christenvervolging onder keizer Decius.

Haar verering heeft zich spoedig na haar dood over de gehele wereld verbreid.

Haar naam is opgenomen in de Romeinse canon, Eucharistisch gebed.!

Intentie: -

Lezingen: 1 Korintiërs hoofdstuk 1, vers 26-31.

Lucas hoofdstuk 9, vers 23-26.



## Belangrijke mededeling voor zaterdag 30 januari a.s.:

Om 10.30 uur zal de uitvaart zijn voor May Jacobs, die op 76 jarige leeftijd is overleden.

Hij heeft vaak als koster mee gewerkt in onze Lambertuskerk en was als penningmeester verbonden met het Fatimakoor.

## Tussentijds Parochienieuws vervalt

**Niet schrikken:** we willen gewoon even uw aandacht.:

Vorig jaar januari zijn we, op aangeven van pastoor Jos Rosenhart, gestart met een tussentijdse publicatie van 't Klökske. Hierin werd hoofdzakelijk de liturgische kalender van de komende week vermeld. Omdat de maandelijkse uitgave van 't Klökske sinds november 2019 na het faillissement van uitgever Gilsing alleen nog digitaal verschijnt, hadden wij vanaf het begin ook de mogelijkheid om de publicatie uit te breiden naar meer pagina's met ook meer foto's. Het eerste nummer in eigen beheer besloeg al meteen 7 pagina's. Zo hadden we ook de mogelijkheid zonder al te veel kosten wekelijks iets te kunnen publiceren. Al snel bleek dit "Tussentijds Parochienieuws", zoals de titel heette, te voorzien in een serieuze behoefte, getuige de vele positieve reacties op deze aanvulling van 't Klökske.

Van de aanvankelijke bedoeling om dit af en toe te doen, werd het eigenlijk vanaf het begin een vaste wekelijkse regel. En dus is de gedachte om de twee periodieken samen te brengen onder de oorspronkelijke noemer: 't Klökske" een heel logische. We hebben even het juiste moment afgewacht en dat is de jaarwisseling.

Dus vanaf nu vervalt het Tussentijds Parochienieuws en krijgt u wekelijks 't Klökske. We publiceren dit pas nu in week 5 omdat we zo ook een 20-tal abonnees bereiken die 't Klökske per post ontvangen. Hoe we de distributie voor hen gaan doen is nog een open vraag. In ieder geval liggen er achter in de kerk enkele geprinte exemplaren, ook door de week te verkrijgen via een standaard achter het hek bij de Mariakapel.

We wensen u veel leesplezier en hebt u een leuk verhaal of anekdote over vroeger, een mooi gedicht of een goed idee om ergens mee te starten: stuur het op naar de redactie en wij laten iedereen mee genieten.

## Uitsmijter



De redactie kan zich niet herinneren dat de kerststal in de Lambertuskerk ooit gestaan heeft tot na 2 februari, Maria Lichtmis. Eigenlijk is dat best wel verwonderlijk, want de kersttijd loopt in het kerkelijk jaar tot Maria Lichtmis en dat zullen best wel veel parochianen weten. In de Lambertuskerk en in de kloosterkapel wordt dus de kerststal volgende week afgebroken.

Daarom dan ook nog een leuk plaatje:



## Personalia

### Overleden

#### Reuver

Arie de Wit	9 januari	92 jaar
Willie Naus	20 januari	64 jaar
May Jacobs	25 januari	76 jaar

### COLOFON



Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO  
**Redactieadres:** Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330  
**Verspreiding:**

- Digitaal op de website [www.parochiesbeesel.nl](http://www.parochiesbeesel.nl)
- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: [pcreuver@parochiesbeesel.nl](mailto:pcreuver@parochiesbeesel.nl)
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

**Bereikbaarheid** Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

#### Openingstijden parochiekantoren:

Beesel, Kerkplein 1

geopend: vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur; tel: 077 4741308

Reuver, Pastoor Vranckenlaan 6

geopend: woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel: 0778504330

#### Rekeningnummers voor de kerkbijdrage:

Reuver: Par. Kerkbijdrage H. Lambertus NL36 RABO 0143 6009 23

Beesel: Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage NL85 RABO 0105 3043 44

Offenbeek: Kerkbijdrage Fatima parochie NL88 RABO 0143 6017 33