



Agenda:

- 17 oktober H. Mis Reuver om 19.00 uur met aansluitend lichtprocessie, daarna koffie drinken. De lichtprocessie gaat niet door als nieuwe coronamaatregelen dit noodzakelijk maken.
- 30 oktober De traditionele kerkdienst om 19.00 uur, met aansluitend de processie naar het met lichtjes versierde kerkhof naar het monumentje voor het ongedoopte kind, komt op deze dag te vervallen. Een en ander wordt nu gecombineerd met de H. Mis op zaterdagavond op 31 oktober. Zo mogelijk wordt de muzikale deelname / omlijsting ook hier weer verzorgd door het kinderkoor en het Herenkoor.
- 31 oktober H. Mis Beesel om 17.30 uur met herdenking van de overledenen.
H. Mis Reuver om 19.00 uur met herdenking van de overledenen en aansluitend processie naar het kerkhof, naar het monumentje van het ongedoopte kind, zie opmerkingen onder 30 oktober.
- 1 november **Allerheiligen**
H. Mis Beesel om 9.15 uur met herdenking van de overledenen
H. Mis Reuver om 10.45 uur met herdenking van de overledenen, aansluitend de gravenzegening op het RK kerkhof.
- Gravenzegening op de algemene begraafplaats Reuver om 14.00 uur.
 - Lof met aansluitend gravenzegening Beesel 15.00 uur.

Aanbidding:



In Reuver is elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste.

In de wintermaanden vindt deze Aanbidding plaats in de Kapel van het voormalige klooster.
De kapel is bereikbaar via de ingang van het Parochiehuis en dan via de trap of lift naar de eerste verdieping.

Wij willen ook u graag uitnodigen voor deze Aanbidding die voor iedereen toegankelijk is.

Loopt u ook even binnen? U bent van harte welkom! Jezus wacht op u.

Gebedje voor Maria:



Heilige Maria, u was als kind al heilig.

U hebt steeds met liefde 'ja' gezegd tegen Gods plannen met u.

Bid voor mij dat ik ook 'ja' kan zeggen tegen het goede dat God voor mij wil.

Heilige Maria, bid voor mij. Amen.

Gehoord:

Het geduld van een moeder is als tandpasta: hoeveel je er ook van gebruikt, er is altijd nog 'n beetje over.

Over de recente corona-ontwikkelingen...

Ongetwijfeld hebt u ook het nodige mee gekregen over de recente cijfers m.b.t. corona-besmettingen. Griezelig gewoon...

Natuurlijk worden de teugels weer aangetrokken: maatregelen worden aangescherpt. Dan maar *hopen* en *bidden* dat de maatregelen de gewenste resultaten zullen hebben.

Ik heb het voorrecht gehad om een kleine twee weken in Paray-le-Monial te zijn geweest. Daar waren de maatregelen merkbaar: mondkapjes in de winkels...in kerken en kapellen (geen spatschermen gezien overigens) ...afstand bewaren..

Is het daar dan nu beter als bij ons ?

Als u op google in toetst 'situatie in Frankrijk' dan krijgt u actuele informatie ... met de bewuste kaart... de nodige gebieden oranje gekleurd...

Als ik het vergelijk met de paar weken geleden dat ik in Paray ben geweest dan schrik ik er van.

Ik ben te veel buitenlander / buitenlander om het te kunnen duiden!

Het lijkt er op dat het zeker niet beter is dan bij ons: het land is natuurlijk enorm veel groter...

Om geen misverstanden te laten ontstaan: ik ben blij dat ik geen politieke verantwoordelijkheid draag... geen minister-president ben en ook geen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Die moeten zich ook maar laten leiden door deskundigen...

Ik vind het op zich interessant dat een aantal van die deskundigen soms aangeven dat wat ze nu weten over het virus over twee weken achterhaald kan zijn.

Een ontwikkeling waar ik me ook enigszins zorgen over maak is de verdeeldheid die het een en ander oproept... tot in onze eigen gelederen aan toe.

Dat kan een gemeenschap en de *samenleving* als geheel ondergraven...

Soms moet ik dan denken aan iets wat bij mij is blijven hangen: het Griekse woord 'diabolos' (vertaald in het Nederlands: duivel) betekent letterlijk: hij die uit-één-werpt.

Daar kun je bang van worden of niet ??? Regeert dan niet de angst ???
Ik ben eerder geneigd om mijn toevlucht te nemen tot het gebed.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Efeze het volgende:

“Tenslotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.

Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel, want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen.

Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods: dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde.

Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede.

Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.

Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is het woord Gods.

Bid en smeekt in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze.

Houdt daartoe nachtwaken, waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen.

Bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven mag worden om vrijmoedig het mysterie openbaar te maken, waarvoor ik een gezant ben in boeien.

Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is.”

(Efeze hoofdstuk 6, vers 10 – 20).



Paulus spreekt over de wapenrusting Gods. Ik heb er zelf enige ervaring mee: ik herinner me goed dat langer geleden iemand mij met regelmaat belde en dat ik daarna vaak 'ontdaan achterbleef'.

Ik kreeg toen uit mijn vriendenkring bovenstaande tekst aangereikt.

Ik heb me vaak voorgesteld dat ik die wapen-rusting Gods aantrok als de persoon in kwestie weer belde.. (lang leve de nummermelder)

Ik werd er geestelijk alerter door; ik wist me door God zelf beschermd; ik ging anders het gesprek in... en anders het gesprek uit. In de loop van de jaren ben ik meer vertrouwd geraakt met het gebed tot de heilige aartsengel Michaël:



Heilige aartsengel Michaël,
verdedig ons in de strijd
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken u ootmoedig, dat God hem zijn macht doet gevoelen.

En gij, vorst van de hemelse legerscharen,
drijf satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Ik bid dat gebed vaak aansluitend aan de heilige Mis... op de dagen door de week.

Als ik bemerk hoe het corona-virus ons in de greep heeft, is dat des te meer reden om extra te bidden...

Ik hoop van harte dat er landelijk een nieuw gebeds-initiatief wordt genomen met als intentie: de beëindiging van de pandemie...

Wat mij betreft over alle kerkmuren heen.

Ik heb vanmorgen mensen gesproken, die mij zeiden: ik had allang iets dergelijks verwacht... een noveen of zoiets.

Gelukkig zijn er mensen, die met mij geloven in de kracht van het gebed!

Pastoor Jos Rosenhart.

H. Mis Rijkel 15 augustus:

In de uitgave van de tussentijdse kerkberichten van week 40 hebben we kort terug geblikt op de openluchtmis bij Lambertuskapel in Reuver.

Normaal wordt die mis zoveel mogelijk in de kapel gevierd, maar dit jaar was dat anders. Vanwege de corona-perikelen vond de viering, in de vorm van een openluchtmis geheel buiten de kapel plaats.

Voor hen die hiervan niet op de hoogte zijn is het goed om te weten, dat de



Gertrudis-parochie in Beesel ook al jaren een dergelijke viering kent en altijd in de vorm van een openluchtmis.

In nauwe samenwerking met het Buurtschap Rijkel wordt daar bij de "Kapel in Rijkel", officieel de "Kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten", jaarlijks een openluchtmis gevierd.

Ook dit jaar heeft deze viering weer plaats gevonden.

Normaal op of rond 27 juni op een zaterdag-avond, na de H. Mis in Reuver. Dit jaar, i.v.m. de coronabeperkingen, op Maria Hemelvaart op 15 augustus.

Pastoor Rosenhart heeft op die dag met ruim 40 "kerkgangers" de H. Mis in Rijkel gevierd. Samenvattend: Een fijne sfeer op een mooie zomeravond met een ruime opkomst. Een waardevol initiatief om voor de toekomst overeind te houden en waar mogelijk meer uit te breiden.

Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

Bent u nog nooit geweest? Dan bent u bij deze uitgenodigd voor het volgende jaar.

Uitstapje Kinderkoortje:

Op zaterdag 22 augustus hebben wij "Ons Kinderkoor", ons jaarlijks uitstapje gehad naar Avonturenpark Valdeludo in Echt.

Zaterdag 22 augustus
we gingen een uitstapje maken
Samen met ons kinderkoortje
bij willmyhuis zijn we bij elkaar gekomen
zijn we met auto's naar valdeludo geweest
Samen met Josine en Willmy en de kinderen
een hele gezellige dag gehad
klimen en klauteren en spelen met water en zand
samen hebben wij nog lekkere frietjes en een snack
gegeten, nog eenijsje gehad en lekker drinken met snoepjes
elk jaar is het een verrassing waar we naar toe gaan
en deze keer was het valdeludo
maar ze verzonnen wel wat leuk, ondanks
we een korte tijd piroete hadden door de corona
hebben we nog een uitstapje gehad
en nu maar hopen dat we morgen beginnen
met zingen uit volkerose
hartelijk dank hier voor
van seijn & Verle Baijngs

Een uitstapje niet ver van huis maar vol verrassingen, er was vertier voor elke leeftijd o.a. een hoogte-parcours, water om in te stoeien, springkussens laag op de grond en hoog tussen de bomen, outdoor lasergamen, een crossfietsbaan en grote bungee trampolines.

En natuurlijk een lekker frietje, ijs, limonade en snoep. Het was weer een prachtige ervaring. Alle kinderen hebben volop genoten van deze sportieve dag.

En na een jaar uit volle borst zingen is hen dat ook van harte gegund.



Doopsels

Beesel

Nómi Huijs 20 september

Reuver

Siem Gommans 06 september

Overledenen Beesel

Mia Nijssen-Berben 25 september 93 jaar

Overledenen Reuver

Sjra Franssen 08 september 89 jaar

Maria Custers 11 september 93 jaar

Uitsmijter



Pastoor wandelt over straat en ziet aan de overkant op de stoep een klein jongetje staan dat ergens probeert aan te bellen, maar hij is te klein en kan niet bij de bel. Pastoor bekijkt dit een tijdje, steekt vlug over, gaat achter de jongen staan, legt zijn hand op de schouder en drukt stevig op de bel. Dan buigt hij zich voorover en vraagt: “En nu, mijn lieve jongen? “

Waarop de jongen antwoordt: “En nu rennen we hard weg”....

COLOFON



Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl

- Achter in de kerk

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Openingstijden parochiekantoren:

Beesel: geopend: vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur

Reuver: geopend: woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoor Vranckenlaan 6, tel: 0778504330

Het volgende nummer verschijnt op 30 oktober