



Agenda

- 2 augustus Na de Mis van 10.45 u is er weer na lange tijd gezellig koffiedrinken in het parochiehuis
- 15 augustus 19.00 uur Mis Reuver met aansluitend zegening Kroedwusj
- 15 augustus 20.00 uur Mis in de kapel Moeder der Smarten in Rijkel
- 16 augustus 9.15 uur Mis Beesel met aansluitend zegening Kroedwusj
- 16 augustus 10.45 uur Mis Reuver met aansluitend zegening Kroedwusj

Invulling van de heilige Missen in de komende weekenden:

- Zaterdag 1 augustus 19.00 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en zang door dhr. Har van Pol
- Zondag 2 augustus 9.15 uur in de kerk in Beesel: cd. muziek
10.45 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en zang door dhr. Harry Joosten
- Zaterdag 8 augustus 19.00 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en zang door dhr. Har van Pol
- Zondag 9 augustus 9.15 uur in de kerk in Beesel: alleen vaste gezangen gezongen
10.45 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en zang door dhr. Harry Joosten

Hoogfeest Tenhemelopneming van Maria

- Zaterdag 15 augustus 19.00 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en Marialiedereren m.m.v. dhr. Har van Pol en aansluitend zegening Kroedwusj
20.00 uur bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten in Rijkel. We zingen samen een paar Marialiedereren.; aansluitend zegening Kroedwusj
- Zondag 16 augustus 9.15 uur in de kerk in Beesel: we zingen een paar Marialiedereren met aansluitend zegening van Kroedwusj
10.45 uur in de kerk op Reuver: met medewerking van mevr. Hetty Gommans op de gitaar met aansluitend zegening van Kroedwusj
- Zaterdag 22 augustus 19.00 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en zang door dhr. Har van Pol
- Zondag 23 augustus 9.15 uur in de kerk in Beesel: stille Mis
10.45 uur in de kerk op Reuver: stille Mis
- Zaterdag 29 augustus 19.00 uur in de kerk op Reuver: orgelspel en zang door dhr. Har van Pol
- Zondag 30 augustus 9.15 uur in de kerk in Beesel: cd. muziek
10.45 uur in de kerk op Reuver: met medewerking van mevr. Hetty Gommans op de gitaar

Gebed op Maria Tenhemelopneming

Maria, hoge lieve vrouwe,
wij geloven dat u thuis bent bij God,
die met u in de wolken is.
U bent een vrouw uit duizenden,
een moeder om lief te hebben,
beeld van wat kerk is.
Op uw voorspraak rekenen wij.
Uw zorg en liefde,
uw openstaan voor God en mensen
mag ons tot voorbeeld zijn.
Bescherm alle mensenkinderen
en neem ons op in uw groot 'bewaarhart':
heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, kleine mensen,
nu en in het uur van onze dood.
Amen



Gehoord:

Om bij de Bron te komen, moet je soms tegen de stroom in zwemmen!



De wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben, die ze begrijpt...

Een boer had enkele jonge hondjes, die hij nog moest verkopen.

Hij schilderde een advertentie op een bord met '4 puppy's te koop' en zette dit aan het begin van zijn erf, aan de kant van de weg. Net toen hij de laatste spijker aan het bord sloeg werd hij aan zijn overal getrokken. Hij keek naar beneden in de ogen van een klein jongetje.

'Meneer', zei de jongen. 'Ik wil een van uw puppy's kopen'.

'Wel', zei de boer, terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, 'deze puppy's hebben hele goede ouders en kosten aardig wat geld'. De jongen liet voor een moment zijn hoofd hangen. Toen reikte hij diep in zijn broekzak en haalde een handvol kleingeld voor de dag en liet het aan de boer zien. 'Ik heb 39 cent. Is dat genoeg om te kijken?' 'Zeker, zei de boer en hij floot een deuntje. 'Dolly', riep hij. Uit het hondenhek en over het erf rende Dolly naar de boer toe gevolgd door vier kleine bolletjes wol. De kleine jongen drukte zijn gezicht tegen het hek. Zijn ogen straalden van verrukking. Terwijl de honden naar het hek toe kwamen rennen, zag de jongen nog iets bewegen in het hondenhek.



Langzaam verscheen er nog een bolletje wol, maar deze was zichtbaar kleiner dan de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed het bolletje het hok uit en op een wat onhandige wijze begon het hondje vooruit naar het hek te hobbelen, terwijl het zijn best deed de andere hondjes bij te houden.

‘Ik wil die hebben’ zei het kleine jongetje, terwijl hij naar het waggelende hondje wees. De boer knielde naaste het jongetje neer en zei: ‘Jongen, je wilt dat hondje echt niet. Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zoals de andere hondjes kunnen’.

Toen deed de jongen een stap naar achteren, reikte naar beneden en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dit deed werd een stalen beugel zichtbaar aan beiden zijden van het beentje van de jongen die vastgemaakt zaten aan zijn speciaal gemaakte schoentje. De boer aankijkend zei hij: ‘Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed rennen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt’.

Met tranen in de ogen reikte de boer naar beneden en pakte de kleine puppy op. Hij hield het heel voorzichtig vast toen hij de puppy aan de kleine jongen gaf. ‘Hoeveel kost het?’ vroeg de jongen. ‘Niets, het is gratis’, zei de boer. ‘Er is geen prijs voor liefde’.

De wereld is vol van mensen die iemand nodig hebben, die ze begrijpt...

(uit: 't Lichtpuntje. Kwartaalblad van de Nederlandstalige gemeenschappen van Geloof en Licht; juli 2005)



Helaas...: bedevaart naar Kevelaer gaat niet door.

In de afgelopen weken hebben mensen al gevraagd of we ook dit jaar in oktober weer naar Kevelaer gaan.

Als kerkbestuur realiseren we ons dat er nogal wat praktische consequenties zitten aan de

corona-maatregelen: in de bus... mondkapjes...; in de winkels...ook in het restaurant mondkapjes...daar waar we eten zitten we nogal dicht bij elkaar...Rekening houdend met de leeftijd van de nodige deelnemers hebben we helaas moeten besluiten de bedevaart naar Kevelaer niet door te laten gaan. Maria, troosteres van de bedroefden, bid voor ons!



Namens het bestuur, pastoor Jos Rosenhart

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 15 augustus

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is ook de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid

bij Christus de Heer.

Op deze dag (oorspronkelijk de dag van de inwijding van een Mariakerk in Jeruzalem, dat de plaats zou zijn waar zij uit dit leven is heengegaan) overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen, dat ons allen wacht als broeders en zusters van Christus, die door Maria een mensenlichaam heeft aangenomen.

Zo zien wij op dit feest met vreugde uit naar de dag waarop de Heer ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria. (tekst uit het altaar missaal)



Ik vind de tekst van de prefatie mooi:

“Want op deze dag is de Maagd,
de moeder van God ten hemel opgenomen.
Zij is het begin, het beeld van de kerk der voleinding.
Zij houdt de hoop in ons levend
en is een troost voor uw volk onderweg.
Terecht hebt Gij haar het bederf van de dood niet laten zien,
omdat zij op wonderbare wijze
de moeder is geworden van uw Zoon,
de Gever van alle leven”

De nodigen onder ons voelen zich nauw verbonden met moeder Maria, niet alleen omdat zij moeder is van Jezus, maar ook onze moeder. Zij heeft onder het kruis gestaan...; een zwaard heeft haar eigen hart doorboord...in Rijkel wordt ze niet voor niets vereerd als Onze Lieve Vrouw van Smarten.

In de afgelopen maanden hebben veel mensen hun toevlucht tot Maria gezocht vanwege de corona-crisis. Ik was blij dat kort na de ‘stopzetting van de publieke vieringen’ door onze bisschoppen (!☺) er één teken van geloof kwam in de vorm van een Noveengebied tot Onze Lieve Vrouw ter Nood uit het bisdom Haarlem.

Onze bisschop, Mgr. Smeets, heeft zich daarbij aangesloten ook al was hij zich bewust dat veel Limburgers Onze Lieve Vrouw ter Nood (vereerd in Heiloo iets ten zuiden van Alkmaar) niet zo kennen.

De tekst geef ik hieronder nog maar eens weer want ik heb het vermoeden dat we niet zomaar van het virus af zijn...

*O goede Moeder,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,*

*Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot U
en wij vragen door U aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken
en zegen hen die zorg voor hen dragen.*

*Geef wijsheid aan onze bestuurders
en geef dat wij spoedig weer kunnen samenkomen
om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst,
verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.*



Natuurlijk snap ik ook wel dat er één zin in staat, die nu niet meer geldt... Als u het bidt laat u het gewoon weg. We weten uiteindelijk niet wat ons boven het hoofd hangt. Wat we wellicht nog gaan mee maken... we hebben een moeder in de hemel, die weet wat lijden is...en bij wie je terecht kunt, Maria.

Pastoor Jos Rosenhart

H. Mis in de kapel Moeder der Smarten in Rijkel

De traditie blijft, alleen de datum en het tijdstip zijn veranderd, zoals zoveel zaken in deze periode veranderd zijn. We mogen blij zijn dat we langzaam de draad weer een beetje kunnen oppakken. De H. Mis in de kapel in Rijkel is op zaterdag 15 augustus – Maria ten hemelopneming - om 20.00 uur! U bent van harte welkom.



Personalia:

- Doopsels:

Shane Janssen 12 juli
Max Faassen 26 juli
Lynn van Heugten 26 juli

Uit(s)mijter:



Ik lees al jaren het Katholiek Nieuwsblad. In het nummer van vrijdag 10 juli las ik het volgende;

In de kappersstoel komt het gesprek op het vele lijden in de wereld.

De kapster ziet in alle ellende ‘het bewijs’ dat God niet bestaat.

“Als uw God werkelijk liefde is, dan zouden er toch geen oorlogen en verschrikkelijke ziektes zijn?”, vraagt ze.

Ik zit met een mond vol tanden.

Als ik zwijgend heb afgerekend, wandel ik door het park terug naar huis.

Op een bankje zitten twee mannen met lange haren en onverzorgde baarden.

De dagen daarna let ik er speciaal op.

Aan het einde van de week ga ik bij de kapster langs.

“Kappers bestaan niet”, zeg ik.

“Maar ik sta toch voor u”?

“Waarom zijn er dan zoveel mensen met te lange haren en onverzorgde baarden?”

“Omdat ze niet naar mij komen! lacht ze.

“Precies”, knik ik. “U zegt het.”

Pastoor Jos Rosenhart

COLOFON 

Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl

- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl

- Achter in de kerk

- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Openingstijden:

- Beesel tot nader order gesloten

- Reuver geopend woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoor Vranckenlaan 6, tel. 077 8504330

Het volgende nummer verschijnt op 28 augustus