



Agenda

Let op!	T/m vrijdag 4 september vervallen de doordeweekse vieringen
Let op!	Vanaf 5 september iedere zaterdag om 17.30 H. mis in Beesel
6 september	10.45 uur H. mis Reuver opgeluisterd door het Philharmonisch Gezelschap
7 september	Feest van de Kerkwijding Lambertuskerk om 9.00 uur Reuver
13 september	Nationale ziekendag, 10.45 uur H. Mis Reuver, met aansluitend ziekenzegening
14 september	Kruisverheffing om 9.00 uur Reuver
18 september	H. Mis St. Lambertuskapel om 19.00 uur
20 september	10.00 uur E.H.C. Beesel, alleen voor genodigden
20 september	10.45 uur H. Mis Reuver gaat gewoon door met een vervanger.

Gebed voor het nieuwe schooljaar



Lieve Vader,
Hier zijn we weer, allemaal bij elkaar.
De ene een beetje bruiner, de ander misschien in het gips.
Vakantie is heerlijk, maar opnieuw beginnen op school, is ook best leuk.
Een nieuwe juf of meester, een nieuwe klas.
Zoveel verhalen te vertellen!
Wilt U bij ons blijven, het hele schooljaar lang,

opdat we het voor elkaar, fijn kunnen maken in de klas?
En als het eens verkeerd loopt, als we ruzie maken, willen we echt proberen, het weer goed te maken.

Dank U wel, omdat U er voor ons bent!

Amen

Gehoord:

Het leven is net als Ganzenborden; je kunt altijd opnieuw beginnen, tenzij je in de put blijft zitten.



Miva ondersteunt met vervoer en communicatie

Miva 2020 – Zonder vervoer geen zorg!

Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000.000 Rohingya's de grens over. Verdreven door geweld. De meest vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. Daar stonden ze in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en zonder voedsel.

Er kwam een uitbraak van mazelen en andere ziekten. Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren niet eens basisvoorzieningen.

Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld 50.000 mensen. In twee van deze kampen werkt de organisatie van Anwar. Dankzij de steun van onze donateurs heeft MIVA voor kamp 19 een ambulance kunnen financieren. Nu kunnen de mensen naar de kleine klinieken in de kampen worden gebracht. Vervoer is voor hen van onschatbare waarde. En daarmee uw bijdrage voor nog een ambulance. Kunnen ze op uw hulp rekenen?

In het weekend van 29 en 30 augustus wordt de MIVA collecte gehouden:
ook in onze parochies! Van harte in uw warme aandacht aanbevolen!

Pastoor Jos Rosenhart

Het blad Klooster en het thema Groei.

Het blad Klooster is een kwartaalblad vol inspiratie... voor 35,00 euro.

Vier keer 108 pagina's zonder verzendkosten thuisbezorgd.

Abonneren? Ga naar www.kloostermagazine.nl

Het blad bestaat nog niet zo lang, maar geeft voldoende stof tot nadenken.

Ik ga het meenemen op vakantie...; mijn vakantie heeft vaak een hoog 'retraite-niveau'. Het is niet zo dat ik alles even geweldig vind of dat ik het overal mee eens ben...: dat hoeft ook niet. Ik ervaar het blad als verfrissend. Ik bewaar de nummers en geef ze soms aan mensen te lezen.

In het nummer over groei stond een artikel dat mij te denken gaf. Het is geschreven door Maria van Mierlo: zij is cisterciënzer leek. Zij schrijft, spreekt en begeleidt retraites op basis van de Regel van Benedictus.

Het draagt als 'kop': Wat is er toch zo groeizaam aan tegenslag?

Ik ga hier niet het hele artikel plaatsen, maar ik neem er een paar stukken uit in de hoop dat u er ook wat aan hebt.

“De realiteit “

Doordat onze samenleving voortdurend informatie uit de hele wereld voorgeschoteld krijgt onder de noemer 'nieuws' zijn veel mensen ongemerkt in een permanente staat van alertheid beland. Crisis op wereldschaal zien we in korte berichten van nog geen honderd woorden al bij het ontbijt langskomen. Vluchtelingen. Syrië. Poetin. Wuhan. Trump. Corruptie. Noord. Zuid. Graan. Water. Smog. Klimaat. Olie. Geld.



Ons brein signaleert gevaar. We springen op, vormen ons een mening, zo kan het niet langer. Er moet iets gebeuren. Hier blijft de meerderheid van de mensen steken: gealarmeerd omdat ergens gevaar dreigt, klaar om iets aan de situatie te gaan veranderen. Omdat het op onze eigen vierkante meter echter niet lukt om de wereldproblemen op te lossen en we tóch in die staat van alertheid belanden, ontstaat er een probleem. Adrenaline waar we niets mee kunnen, bereidheid te helpen zonder dat er een concrete hulpvraag is; je staat 'aan', maar je kunt er niets mee. Het besef dat je machteloos bent ten aanzien van wereldproblemen, kan dan een gevoel van tekortschieten veroorzaken. Een gevoel dat zich in een mens ongemerkt kan uitbreiden naar het niet nader gedefinieerd collectief. 'Wij' moeten iets doen. 'Wij' maken er een zootje van. Intussen blijven de nieuwsberichten ons overspoelen, steeds meer, steeds erger. En ineens is er dan corona.



Als we uitzoomen, zien we dat er niets bijzonders gebeurt. Dat nieuws van alle tijden is. Er zijn altijd rampen, epidemieën, overstromingen en oorlogen geweest en voor zover we dachten dat de geschiedenis 'af' was, is nu wel duidelijk dat ze altijd doorgaat, ook in ons rijke westen. Je zou kunnen zeggen: wat hadden we dan gedacht? Dat er nooit meer iets ontwrichtends zou gebeuren? Dat onze generatie gespaard zou blijven voor narigheid? De geschiedenis voltrekt zich; laten we buigen voor het feit dat we er onderdeel van zijn en voor

de realiteit van het leven. Pas als we dat hebben laten doordringen, kunnen we innerlijk tot rust komen, even diep adem halen en ons afvragen: wat zou Benedictus zeggen?

Nu sla ik een stuk over:

Het vraagt moed om niet te verlangen dat het virus verdwijnt, maar om te accepteren dat het er is en met aandacht en liefde te rouwen om de verliezen. Rouwen om wat verloren ging, of om wie verloren ging: dat is wat nu aan de orde is. Dat mag voorrang krijgen boven al het andere.

Weer een stuk verder:

De grond onder gedachten over lijden, is dat zonder pijn geen geestelijke groei mogelijk is. Nog preciezer gezegd: in feite is de pijn een middel, een weg ergens naar toe en nooit een doel op zich. De vraag is vervolgens: hoe beloop je dan die 'lijdensweg'? Het benedictijnse antwoord luidt: door de pijn aan te zien, door hem niet uit de weg te gaan, maar er naar toe te gaan, hem te omhelzen en dwars er doorheen uit te komen op een nieuwe plaats, waar het kalm is vol vrede. Men is de pijn voorbij, ergens naartoe gegroeid. Het is het proces dat geestelijke groei genoemd wordt. Om te groeien is het nodig dat we de worsteling aangaan. Dat we de tegenslagen en de stromen die we ontmoeten, ondergaan, door ons heen laten blazen, *zonder* te vluchten of ze te willen bedaren. Want op het moment dat ons verzet ophoudt, begint de groei. Als we diep ademhalen, onze armen spreiden en tegen het verdriet zeggen: 'Kom maar.' En ja dat doet pijn. Maar *het is beter te leven met de pijn van de waarheid dan met de illusie van een wereld waarin geen ellende is.*

Iets verder:

Leren accepteren mag een groot gevecht zijn, maar het is tenminste een gevecht dat ons menszijn raakt. In tegenstelling tot het gevecht om de economische gevolgen van het virus ongedaan te maken, kan de acceptatie van de status quo iets helen op zielsniveau. Onze ziel verlangt ernaar te leven in overeenstemming met de waarheid, ook als die ons onwelgevallig is. Wij bewijzen haar een dienst als we alle facetten van het bestaan accepteren; probeer het dus niet te veranderen.

Wie de loop der dingen wil veranderen, hindert de rivier van het leven. Volg de stroom, ook als dat nu betekent: heb verdriet. Neem de tijd voor de rouw. Merk je emoties op, benoem ze.

Kijk het monster van de je naderende faillissement in de bek. Zoek de vrede in je woning, maak je geluk niet afhankelijk van externe factoren. Weet de vrede in jezelf, ondanks en misschien wel juist in barre omstandigheden.



Hou daaraan vast, dwaal er niet van af. Gods wezen draagt ons door het bestaan, als we ons daarop afstemmen, valt al het andere weg en ontdekken we dat we gelukkig kunnen zijn door onze tranen heen, juist *omdat* we ze laten stromen.

Het is een tekst, die niet makkelijk is...

U kunt de tekst ook meerdere keren thuis overwegen.

Pastoor Jos Rosenhart

Een tweede Mis in Beesel: op zaterdagavond om 17.30 uur.

Toen ik hier als pastoor werd benoemd viel me op dat er op Reuver twee Missen waren en in Beesel één. Die op zaterdagavond op Reuver wordt de "Offenbaekse Mis" genoemd, maar is wel op Reuver. Ik heb er over nagedacht en mij de vraag gesteld: zou er in Beesel ook belangstelling zijn voor een Mis op zaterdagavond?

Ga er mee beginnen en het zal gauw genoeg duidelijk worden.

Aankankelijk had ik er mee willen beginnen in de maand mei, maar de coronamaatregelen doorkruisten dat. Nu wil ik er

mee beginnen na mijn vakantie: op **zaterdag 5 september a.s.** Van harte welkom!

Pastoor Jos Rosenhart



A decorative, flowing signature line in black ink, consisting of a series of connected loops and curves.

Eerste Heilige Communie in Beesel op zondag 20 september 10.00 uur

Deze Eerste Heilige Communie-mis is alleen voor de gezinnen van de communicanten en genodigden.

Dit is het gevolg van de corona-maatregelen van de overheid! Dat betekent dat anderen, die normaal gesproken naar de Heilige Mis komen, een andere gelegenheid dienen te zoeken: dat kan dus heel goed op zaterdagavond om 17.30 uur in de kerk van Beesel of op zondagmorgen in de kerk op Reuver: voor de Heilige Mis om 10.45 uur in Reuver is een vervanger gevonden. Ik hoop op uw begrip hiervoor.



Pastoor Jos Rosenhart

Vakantie van pastoor.

- Door-de-weekse Heilige Missen vallen uit van 24 augustus – 4 september in verband met de vakantie van pastoor zowel op Reuver als in Beesel!
- In het weekend van 29, 30 augustus komt Foyer-vader André Pierik, die op Reuver pastoor is geweest.

Maandag 7 september a.s.: feest van de kerkwijding van de Lambertuskerk.

Het is fijn om de datum van de kerkwijding te weten. Dan kunnen we dat ook vieren. We vieren dat de kerk aan God werd toegewijd... Zijn glorie en heiligheid 'dit huis' heeft vervuld. We mogen ons verbonden weten met al degenen, die zich voor de bouw van de kerk hebben ingezet en voor al die generaties, die in onze kerk zijn gekomen en de kerk mee hebben gedragen.



In de preefatie wordt gebeden:
Dit huis hebt Gij ons tot uw eer laten bouwen.
Hier schenkt Gij voortdurend uw genade aan het volk dat op weg is naar U.
Hier wordt het mysterie zichtbaar dat Gij voltrekt: het wonder van uw verbondenheid met de mensen.
Hier voegt Gij ons tezamen tot een levende tempel voor U.
Hier brengt Gij uw kerk van overal bijeen om het ene lichaam van Christus te vormen dat eens volkomen zal zijn in het visioen van vrede, de hemelse stad Jeruzalem.

In verband daarmee doe ik die dag de H. Mis om 19.00 uur in de avond!
Pastoor Jos Rosenhart

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jos Rosenhart'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Personalia

Doopsels

Reuver:

Eibhilin de Wit 2 augustus

Kivano Bestebroer 9 augustus



H. Mis Lambertuskapel 18 september

Traditiegetrouw wordt op de vrijdag, die het dichtst is gelegen bij het feestdag van St.Lambertus op 17 september, in de Lambertuskapel 's avonds om 19.00 een H. Mis opgedragen.

Buurt Liëuwe heeft daarbij een bijzondere band met Lambertus, want hij stichtte hier de eerste kerk van Reuver. Hier begon het allemaal. En vanwege deze band worden alle overleden Liëuwenaren in deze H. Mis herdacht.

Hier staat wel “**in** de Lambertuskapel”, maar we hebben rekening te houden met de coronabeperkingen. Dit jaar wordt het heel zeker een openluchtmis, geheel of gedeeltelijk buiten de kapel op het omliggende grasveld. De vrijwilligers beraden

zich er nog op hoe een en ander vorm moet worden gegeven.

Na afloop kunt u in of buiten de tent, met in-acht-neming van de coronarichtlijnen, toch gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie met een lekker stukje vlaai.

Mocht deze H. Mis niet door kunnen gaan, bv. vanwege slecht weer, dan volgt hierover een mededeling via een tussentijds weekbericht van het Klökske.

Uitsmijter:



Lieve meneer God,

Ik wou dat u ervoor zorgde dat mensen niet zo snel kapot gaan. Ik moest drie hechtingen en een prik hebben.

Janet

COLOFON



Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO

Redactieadres: Pastoor Vranckenlaan 6 5953 CP Reuver tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

Bereikbaarheid Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Openingstijden Parochiekantoren:

In Beesel is dat op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt ook mailen.

Reuver: geopend: woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Pastoor Vranckenlaan 6, tel: 0778504330

Het volgende nummer verschijnt op 2 oktober