



Agenda

24 december	Gezinsmis Beesel 18.00 uur
24 december	Nachtmis Reuver 20.00 uur
25 december	H. Mis Kerstmis Beesel 9.15 uur
25 december	H. Mis Kerstmis Reuver 10.45 uur
26 december	H. Mis Beesel 9.15 uur met medewerking van Harmonie
26 december	H. Mis Reuver 10.45 uur
29 december	Kinderzegening 14.00 uur
1 januari	H. Mis Nieuwjaar in Beesel 9.15 uur aansluitend receptie
1 januari	H. Mis Nieuwjaar in Reuver 10.45 uur aansluitend receptie
5 januari	Driekoningen H. Mis Beesel 9.15 uur
5 januari	Driekoningen H. Mis Reuver 10.45 uur
25 januari	H. Mis Presentatie Communicanten Reuver 19.00 uur
26 januari	H. Mis Presentatie Communicanten Beesel 9.15 uur

Gebed voor Kerstmis:



Lieve God,
U bent naar onze wereld gekomen.
U bent niet geboren in een paleis, maar in een stal.
Toch bent U een koning, een Koning van de liefde!
De herders van Bethlehem mochten U als eerste zien.
Wij danken U,
omdat U er alles voor wilt doen
om ons en de hele wereld gelukkig te maken.
Amen

Gehoord: Zonder Jezus is Kerst mis!

Dank de Heer, want Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen (Psalm 118, 1)

Al jaren ontvang ik 'het Woord onder ons': het wordt uitgegeven door de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing in Helmond.

Tijdens de Advent en tijdens de Veertigdagentijd wordt een 'boekje' gemaakt met daarin een overweging bij een Bijbeltekst en een kort gebed; ook worden de teksten aangeduid, die op de betreffende dag in de liturgie van onze kerk worden gebruikt.

Onderstaande tekst vond ik zo goed, dat ik die graag met u deel.



Dankbaarheid kan een ingewikkeld thema zijn tijdens de Feestdagen.

Het is moeilijk om dankbaar te zijn als we gestrest zijn, eenzaam, of rouwen om het verlies van een dierbare. Bovengenoemde zin uit psalm 118 herinnert ons aan de reden van onze dankbaarheid: we danken God omdat Hij goed is.

Omdat Hij tweeduizend jaar geleden als baby naar de aarde kwam.

Omdat Hij in ons hart geboren wordt, elke keer als wij erom vragen.

Omdat Hij eens terug zal keren in al zijn heerlijkheid.

Dat is de reden waarom we God danken.

Dank de Heer, want Hij is goed.

Alles wat Hij doet is goed. Hij maakt geen fouten, vergeet nooit de kleinste details, handelt nooit vanuit wrok.

Dank Hem daarvoor!

Hij stapt nooit met het verkeerde been uit bed en heeft nooit een slechte dag.

Dank Hem voor zijn niet-aflatende goedheid.

Dank Hem omdat Hij je al kende en al aan je dacht voordat je geboren werd.

Dank Hem omdat Hij je al innig liefhad voordat Hij je zelfs maar gevormd had in de schoot van je moeder.

Als je ook maar iets van Gods goedheid of zegen ervaren hebt, dank Hem dan!

Dank de Heer, want Zijn liefde kent geen grenzen.

Paulus zegt dat Christus voor jou gestorven is, toen jij nog een zondaar was, Romeinen 5,8).

Hij wachtte niet af totdat je jezelf bij elkaar geraapt had, of totdat je je goede voornemens in praktijk ging brengen.

Hij overlaadde jou – en ieder ander – al met zijn genade voordat je zelfs maar tot inkeer was gekomen.

Dank God daarvoor. Hij vergeeft je telkens weer. Hij rekent je je zonden niet aan.

Iedere keer dat je je naar Hem toewendt, vergeeft Hij je opnieuw.

Ook als zijn genade komt in de vorm van een gesloten deur of een bittere teleurstelling, mag je erop vertrouwen dat zijn barmhartigheid zal overwinnen.

Dank God!

Dank de Heer, want Hij heeft je gered.

Hij heeft je gered van de eeuwige gevolgen van de zonde en van een zinloos, betekenisloos bestaan.

Hij heeft je gered en je tot zijn kind gemaakt.

Hij heeft je gezalfd met de Heilige Geest, de Gave Gods die het mysterie van Christus voor jou ontsluit en je helpt Hem te leren kennen.
Dank God!

Zoek vandaag en iedere dag naar tekenen van Gods goedheid, van zijn genade en barmhartigheid, van zijn verlossing.
Dank Hem.

En kijk dan hoe dat je eigen hart doet opengaan

Dank U. Heer voor de talrijke zegeningen in mijn leven"

Mocht door wat voor omstandigheden in het leven dan ook uw hart gesloten zijn geraakt dan wens ik u van harte toe dat door de viering van Kerst uw hart open mag gaan en u iets van Zijn grenzeloze liefde mag ervaren...
Dan zal het een zalig, gezegend kerstfeest zijn.

Dat wens ik u mede namens diaken Klein, het kerkbestuur en de leden van de redactie van harte toe.

Pastoor Jos Rosenhart



Gouden jubilaris bij het Fatimakoor Reuver-Offenbeek



Op 9 en 10 november vierde het Fatimakoor zijn jaarlijkse Ceciliafeest. Tijdens dit feest was er extra aandacht voor Mia Fransen-Houwers die 50 jaar lid was. Zij verdient een gouden kroon want zij is als het even kan aanwezig bij alle repetities en H. Missen. Nogmaals, proficiat Mia!!

Tijdens de plechtige Eucharistieviering op zaterdag sprak pastoor Rosenhart al zijn waardering uit voor Mia en verraste haar met een boeket bloemen. Alle aanwezige parochianen kregen de gelegenheid om haar te feliciteren met dit jubileum.

Op zondag werd het feest in de Paerssjtal gevierd en genoten alle leden en genodigden van een gezellig feest waar iedereen met plezier aan terug zal denken.

We hopen dat het Fatimakoor nog lang kan en mag zingen in de Lambertuskerk tot eer van God en de parochiegemeenschap.

Wat is bidden?

Bidden betekent niet de geschiedenis ontvluchten, noch de problemen die zich voordoen. Integendeel, het is een keuze om met de realiteit geconfronteerd te worden, niet op ons eentje, maar met de kracht die van boven komt, de kracht van de waarheid en van de liefde, waarvan de ultieme bron in God ligt. Tegenover de valkuilen van het kwade weet de religieuze mens dat hij op God kan rekenen, die absoluut het goede wil; hij kan tot Hem bidden om de moed te verkrijgen om zelfs de zwaarste moeilijkheden onder ogen te zien, met zijn eigen verantwoordelijkheid, zonder toe te geven aan fatalisme of impulsieve reacties. “
Johannes Paulus II, Assisi 24 januari 2002



Nieuwjaarsrecepties



Wat is mooier op nieuwjaarsdag dan om elkaar na de H. Mis een Zalig Nieuwjaar te wensen en dat onder het genot van een lekker stukje vlaai met koffie of thee en dan een afzakkertje. Gewoon een goede katholieke traditie in een parochie die actief is. In Beesel is dit na de H. Mis van 9.15 uur. In Reuver na de H. Mis van 10.45 uur.

Wandelen en de kerststallen bekijken

Waar zie je ze nog: de kerststallen uit onze jeugd. Onze parochies doen er alles aan om de echte kerstgedachte levend te houden. U kunt de kerststallen bezoeken:

In de St. Gertrudiskerk: 1e Kerstdag van 14.00- 16.00 uur en 2e Kerstdag tot na het Kerstconcert.

In de St. Lambertuskerk: 1e en 2e Kerstdag van 14.00-17.00 uur en van di tm vr. van 9.30-11.30 uur (door de week eerst melden bij het parochiehuis voor toegang tot de kerk).

Parochiehuis Reuver: 1e en 2e Kerstdag van 14.00-17.00 uur en van di t/m vr. van 9.30-11.30 met de mogelijkheid van een kopje koffie of thee. Hier kunt u de kerststal bewonderen die vroeger in de Fatimakerk stond.

En dan zijn er in de Lambertuskapel en de Barbarakapel ook mooie kerststallen gecreëerd.

We weten zeker dat u zult genieten van de wandeling, maar ook van de kerststallen.....

Geef voor je kerk! (Kerkbalans 2020)



Elk jaar maakt het Parochiecluster weer de balans op en elk jaar blijkt weer dat er geen evenwicht is.

De uitgaven zijn groter dan de inkomsten!

Cluster Beesel-Reuver-Offenbeek beheert momenteel twee kerken en het onderhoud ervan vraagt veel van een steeds kleiner wordende groep. Niet alleen het kerkbezoek neemt af, ook de groep mensen die kerkbijdrage betaalt, slinkt.

Toch zijn er veel inwoners trots op hun kerk; de Gertrudiskerk in Beesel en de Lambertuskerk in Reuver, oude monumentale kerken, waar heel veel inwoners gedoopt zijn, hun Eerste Communie deden, gevormd werden of trouwden. Je hebt dan een gevoel van, dit is mijn kerk, hier ben ik lid van.

En als je lid bent van een vereniging, dan is het ook logisch dat je contributie betaalt.

Voor een sportvereniging zou 10 euro per maand

een laag bedrag zijn, de Kerk zou er heel blij mee zijn. Je bent er ook altijd welkom! Nog steeds zijn er een heleboel vrijwilligers, die zich inzetten voor hun kerk en ervoor zorgen dat er diensten gehouden kunnen worden in een mooi gepoetst, versierd en verwarmd gebouw.

Elk jaar staat er weer een prachtige kerststal, elke maand worden de kerkbezoekers uitgenodigd



samen te komen in het Parochiehuis voor een kopje koffie en een praatje, elke week repeteren de leden van de koren, zijn de vrijwilligers actief in de kerk en op het kerkhof. En bijna dagelijks zijn er activiteiten in het Parochiehuis.

In het kerkdorp Beesel zijn groepen als Blij in Beesel, de Stichting Keramisch Erfgoed en het Kernoverleg, die de kerk zien als centrale plaats in de gemeenschap, waar naast kerkdiensten ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het Kerkbestuur probeert deze gebouwen ook zo goed mogelijk te onderhouden, hetgeen veel geld kost. Inmiddels is er een restauratieplan voor de Beeselse kerk gemaakt, hiervoor zijn al subsidies toegezegd, echter nog niet toereikend.

Helaas is de Fatimakerk inmiddels aan de eredienst onttrokken, maar de parochie blijft bestaan. Voor veel kerkgangers betekent dit: Terugkeren naar de kerk, waar het allemaal begon! De Actie Kerkbalans loopt van 19 januari tot en met 2 februari. Meedoen aan Kerkbalans kan door ons Cluster financieel te ondersteunen. De kerk is erkend als ANBI. Dat betekent dat giften aan de parochie fiscale voordelen opleveren. Kijk hiervoor op de website van Kerkbalans.

U kunt uw bijdrage storten op de volgende rekeningen:

- Offenbeek: NL88 RABO 0143 6017 33
Kerkbijdrage Fatimaparochie
- Beesel: NL85 RABO 0105 3043 44
Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage
- Reuver: NL36 RABO 0143 6009 23
Par. Kerkbijdrage H. Lambertus

Kerkbestuur parochiecluster
Beesel-Reuver-Offenbeek

Zilveren jubilaris bij Lambertuskoor

Wat is nou mooier dan in een jaar 2 jubilea vieren?? Nellie Zegers is die eer te beurt gevallen.



Eerlijk is eerlijk: het 50-jarlijks huwelijksfeest verdient de ereprijs en heeft zelfs "De Limburger" gehaald.

Maar daarnaast is zij 25 jaar lid van het Lambertuskoor en behoort zo tot een uitstervend en plichtsgetrouw ras. Trouw de repetities bezoeken en dan de reguliere H. Missen opluisteren, maar ook in al die jaren de talloze begrafenissen en huwelijken in onze Lambertuskerk. De drive om al deze vieringen mee te helpen opluisteren is bewonderenswaardig. Alle hulde dus voor Nellie die hier voor staat en dit gewoon doet. Van pastoor Rosenhart kreeg zij

de bijbehorende Oorkonde en de zilveren speld. En natuurlijk hoorde daar ook een prachtige bos bloemen bij. Een gezellige Ceciliaviering maakte de dag helemaal af. Nogmaals proficiat Nellie en we hopen dat je nog vele jaren jouw stem bij ons koor mag en kunt laten horen.

Bestuur Kerkkoor St. Lambertus

Kinderzegening op zondag

29 december om 14.00 uur in de Lambertuskerk

Op de zondag van de heilige Familie is er om 14.00 uur een viering in onze kerk, waarbij de kinderen, die in het afgelopen jaar zijn gedoopt, gezegend kunnen worden. Natuurlijk kunnen de ouders en eventueel aanwezige broertjes en zusjes ook gezegend worden.



De viering is eenvoudig van opzet:

Na een openingslied van ons kinderkoor volgt het kruisteken, genadewens en welkomstwoord. Daarna een kort stuk uit het evangelie. Vervolgens een lied door het koor en een korte inleiding op de eigenlijke zegening. Daarna komt de eigenlijke zegening; diaken Klein en ondergetekende zullen dat doen... Het koor zal ondertussen zingen. Aan het einde krijgen de ouders het houten duifje met de naam van het kindje mee, dat op het bord heeft gehangen. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, een kop koffie te gebruiken in het sfeervol ingerichte parochiekantoor.

Natuurlijk is het zo dat mensen, die **eerder** hun kindje hebben laten dopen, hun kind opnieuw willen laten zegenen, **van harte welkom** zijn. De viering in de kerk zal afhankelijk van het aantal deelnemers hooguit een half uur duren.

Het is mooi en goed om een zegen te geven...mooi om een zegen te ontvangen.

Pastoor Jos Rosenhart

PERSONALIA

• Doopsels

Beesel:

14 okt. Jet Heunen Javi en Yara Ververgaard.

Reuver:

1 okt. Bibi Timmermans.

17 nov. Mats Beulen

24 nov. Florian Szafarz, Olivia Witkowska

• Overleden

Beesel:

9 nov. Til Bongaerts –Waegemans 87 jaar

Reuver:

17 nov. Coen Janssen 90 jaar

27 nov. Martin van den Munckhof 85 jaar.



COLOFON

Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO en verschijnt in de laatste week van elke maand.

Redactieadres:

Pastoor Vranckenlaan 6
5953 CP Reuver
tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

Bereikbaarheid

Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Openingstijden parochiebureaus:

Beesel (op afspraak) Kerkplein 1
tel. 077 4741308

Reuver Past. Vranckenlaan 6
tel. 077 8504330

Geopend dinsdag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur