

't Klökske

Parochiecluster



Beesel - Reuver - Offenbeek

Met pijn in ons hart

Agenda vieringen

28 juni	19.30 uur H. Mis St. Barbarakapel Offenbeek
2 juli	ziekencommunie
3 juli	13.30 uur Doopviering Reuver
5 juli	19.45 uur Fatimagebedsgroep Offenbeek
9 juli	19.00 uur laatste H. Mis in Fatimakerk te Offenbeek met aansluitend onttrekking aan de eredienst
19 juli	19.45 uur Fatimagebedsgroep Offenbeek

Aanbidding

In Reuver is elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste.

Wij willen u graag ook uitnodigen voor deze Aanbidding die voor iedereen toegankelijk is.

Loopt u ook even binnen? U bent van harte welkom!

Jezus wacht op jou



Gehoord

Als je God wil zien, bewonder Hem dan in ieder schepsel; zoek Hem in je hart en je zult Hem vinden.

Personalia

GEDOOPT

Reuver;

8 mei; Dani Helwegen, Finn en Lenn Baten

Offenbeek

6 maart; Elena Peeters

Beesel

1 mei; Siem Ebisch

OVERLEDEN

Reuver

15 mei; Annie Dorssers-Slabbers 91 jaar

Beesel

3 mei; Lies Ottenheim-Dijcks 97 jaar

Colofon

Het Parochieblad 't KLÖKSKE wordt uitgegeven door het Parochiecluster Beesel - Reuver - Offenbeek en verschijnt eenmaal per maand.

Redactieadres: Karel Doormanlaan 4, 5953 EM Reuver; telefoon 077-4741265

Bereikbaarheid pastoor: telefoon: 077-4741265
Indien pastoor niet bereikbaar is (alleen in dringende gevallen): SOS telefonische hulpdienst: telefoon 077-3518889

Openingstijden parochiebureaus:

Beesel Kerkplein 1 tel. 4741308;

geopend vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Reuver Past. Vranckenlaan 6 tel. 8504330;

geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Offenbeek Pater Claretstraat 2 tel.4741422;

geopend dins. t/m donderdag van 9.30 tot 11.30 uur

Op 9 juli 2016 gaan wij tenslotte de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in Offenbeek sluiten. Het is heel jammer en ik vind het heel moeilijk om het te begrijpen. Ik zou het liever op een ander tijdstip willen hebben en niet onder mijn verantwoordelijkheid. Het is zelfs in mijn stoutste dromen onmogelijk, dat een kerk gesloten wordt. Het is voor een misie-priester nooit gewoon, dat een kerk dicht gaat. Wij gaan liever een kerk opbouwen. Wij kennen toch de drie oorzaken al zo lang: het priestertekort, de geldnood en daardoor het gebrek aan onderhoud van de toren en de kerk en de terugloop van de kerkzoekers. Zijn deze praktische overwegingen genoeg redenen om een kerk te sluiten?

Maar nu moet het echt gebeuren!

Ik heb met heel wat parochianen in Offenbeek daarover gesproken. Bijna iedereen zei, dat de toren wordt gezien als een richtingaanwijzer en herkenningspunt van Offenbeek. Bovendien is de kerk een monumentaal gebouw. Ze begrijpen dat de toren gesloopt mag worden, maar de kerk is een ander verhaal.

Bij velen leeft nog de herinnering hoe deze kerk met zweet en tranen, met weinig geld, vlak na de tweede wereld oorlog, werd gebouwd.

Dat is nu 52 jaar geleden. Zij herinneren zich ook de fijne en feestelijke dagen bij de toediening van de Sacramenten. Alles was goed en de kerk zat vol met gelovige mensen. Een fijne tijd omdat ze 'een gemeenschap van gelovigen' vormde. Nu wij de grimmige reali-



teit van onze kerk zien, moeten wij deze gemeenschappelijke band van gelovigen blijven houden. Als parochiecluster, zitten wij nu op een kruispunt om door te gaan als gemeenschap van katholieke gelovigen. In de Lambertuskerk gaan wij samen door met het vieren van de Heilige Eucharistie op zaterdag avond om 7 uur en ook alle andere gelegenheden om de Sacramenten te vieren. Als geloofsgemeenschap hebben

wij nu een nieuwe uitdaging om actief klaar te staan in het parochiecluster Beesel Reuver Offenbeek om samen ons geloof te beleven en te laten groeien. Wij kunnen een kerkgebouw sluiten, maar de "KERK" zelf blijft in ons hart.

Zoals in de winter een boom zijn bladeren verliest, maar met de wortels stevig in de grond geplant is, zodat hij in het voorjaar weer vol bladeren komt, zo kan ook ons kerkelijk leven vrucht blijven dragen.

Wij bidden en vragen God om onze kerkgemeenschap van het parochiecluster een "nieuwe lente" te geven. Maar dit lukt alleen als wij van onze kant een hechte gemeenschap van gelovigen willen zijn.

Pastoor Cesar

Nadere toelichting sluiting Fatimakerk

Bij Decreet van onze bisschop Mgr. Franz Wiertz van 31 mei 2016 is bepaald dat het kerkgebouw van de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria gelegen aan de Pater Claretstraat te Offenbeek op 9 juli na een plechtige H.Mis aan de eredienst zal worden onttrokken. Dit decreet is op 12 juni in alle kerken van ons Cluster voorgelezen.

Maar wat betekent dit nu concreet voor de Fatimaparochie?

Hoe gaan we verder als parochie? Worden we aan ons lot overgelaten? Hoe moet het met onze wekelijkse H. Missen, de Doopsels, de Eerste Heilige Communie, het Vormsel, de Huwelijksluitingen, de Uitvaarten, de Fatimagebedsgroep, het rijke vrijwilligersleven; kortom, hoe gaan we als praktiserende gelovigen verder?

Dit zijn indringende vragen die gewoon een helder antwoord verdienen:

Op zaterdag 9 juli zal Mgr. Franz Wiertz na de plechtige H.Mis van 19.00 uur het Allerheiligste uit het tabernakel halen, het altaar ontbloten door alle kandelaars, bloemen en altaar dwalen te verwijderen. De altaarsteen en de relikwie van pater Claret worden uit het altaar genomen. Daarna wordt het Fatimabeeld van O.L. Vrouw op eervolle wijze uit de kerk gedragen, waarna de kerkdeur door de bisschop zal worden gesloten. Dit is officieel het einde van de kerkdiensten c.q. vieringen in het Fatimakerkgebouw als kerk. Vervolgens zal het genadebeeld van O.L. Vrouw van Fatima (het heeft onder aan de voet een relikwie van Fatima) in processie naar de Lambertuskerk worden

gebracht, waar het beeld een waardige plaats zal krijgen om zo de verering tot Maria voort te zetten. Hiermee wilt het kerkbestuur van het Cluster BRO (Beesel Reuver Offenbeek) waarborgen dat de vele gelovigen (en niet alleen van Offenbeek) hun liefde voor O.L. Vrouw van Fatima kunnen blijven praktiseren.

Na de ceremonie in de Lambertuskerk is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie in het parochiehuis.

Alle overige diensten en toedieningen van Sacramenten zullen voor de Fatimaparochie dus vanaf 9 juli plaatsvinden in de Lambertuskerk van Reuver. Zo zal de H. Mis van zaterdag 19.00 uur voortaan plaats vinden in de Lambertuskerk en regelmatig opgeluisterd worden door het zangkoor van Offenbeek.

Ook de vele enthousiaste vrijwilligers kunnen hun werkzaamheden integreren in de Lambertusparochie. Verschillende hebben dit reeds gedaan en met succes.



Gelukkig hebben we een zeer beminlijke pastoor voor al onze drie parochies. Hij is al een beetje ingeburgerd, en dat is heel fijn. Het doet ontzettend pijn voor iedereen die betrokken is bij de Fatimaparochie dat de kerk nu gesloten en ontmanteld wordt. Op 13 december 1964 nog glori-

eus, na veel inspanningen van de gemeenschap, geconsacreerd, het was een waar feest en iedereen was trots op datgene wat bereikt was. Een bloeiende geloofsgemeenschap, mede dankzij de paters Claretijnen en alle priesters die werkzaam waren in de Fatima parochie. Eenieder heeft op zijn manier en met zijn talenten de parochiegemeenschap als herder geleid en bestuurd. We willen dankbaar zijn voor de tijd dat we een eigen kerk mochten hebben. Voortkomend uit de Sint Lambertusparochie gaan we hier nu na 61 jaar weer naar terug (eerst 9 jaar noodkerk en vervolgens 52 jaar Fatimakerk). Het kerkbestuur van ons Cluster hoopt dat de belevende parochianen van de Fatimaparochie in Offenbeek hun weg zullen vinden naar de Lambertuskerk, waar hun Maria van Fatima een mooie plaats zal krijgen en waar ook hun pastoor een gezellig domicilie heeft. Hij is er voor ons allemaal, zoals Onze Lieve Heer. We moeten ons thuis voelen in onze kerken en vooral in ons geloof.

Voertuigenzegening op zondag 3 juli

Op zondag 3 juli zal weer de jaarlijkse Voertuigenzegening plaatsvinden na afloop van H.Mis van 10.45 uur in de Lambertuskerk te Reuver.

Pastoor Cesar zal alle voertuigen (auto's, motoren, brommers, fietsen, rollators etc.) zegenen met

een zegengebed en besprenkelen met wijwater.

Graag willen wij u voor de Voertuigenzegening uitnodigen als ook om achteraf gezamenlijk met ons een kopje koffie te gebruiken in het Parochiehuis achter de kerk., Processieweg.

Openluchtmiss rond de St. Barbarakapel.



Op dinsdag 28 juni 2016. Aanvang 19.30 uur.

