



## Ik kan het niet alleen



Pastoor Cesar had in zijn dankwoord na zijn installatie maar één wens en die kwam recht uit zijn hart: beste mensen, laten we samen met z'n allen aan onze parochies bouwen, want ik kan dit niet alleen....

En dat is ook zo, want de meesten van ons weten nog goed dat de pastoor vroeger geassisteerd werd door 2 kapelaans, die hem vooral bijstonden in de taken van pastoraal, diaconie en catechese. Voor het facilitaire werk waren er toen, naast een betaalde koster, ook vrijwilligers die huis- en tuinwerkjes (letterlijk) opknaptten.

De taken pastoraal, diaconie en catechese staan bij pastoor Cesar op de eerste plaats en dat straalt hij als priester ook uit. En dat doet goed. Maar dat brengt ook een berg werk met zich mee. Stelt u zich eens voor: deze speerpunten goed uitvoeren voor de doelgroepen: jeugd, gezinnen, zieken en ouderen. Voorwaar een grote klus. Vandaar zijn hartenkreet: ik kan dit niet alleen. Daar heeft hij dus hulp bij nodig: uw hulp. En die hulp kost niets. Tenminste

dat kreeg ik mee bij een TV programma dat verhaalde over het invullen van wensen van (ernstig) zieken. Dit gebeurde door vrijwilligers. En dat is ook pastoraal, dat is ook diaconie en dat is ook héél fijn werk. Gelukkig zijn er in onze gemeente (en ook in andere gemeentes) veel vrijwilligers die dit werk reeds doen, denk bijvoorbeeld aan het vrijwilligerswerk in Bösdael. Ook daar zijn vrijwilligers van onze parochies actief.

Pastoor Cesar is op zoek naar versterking voor deze groep die kan ondersteunen voor deze drie belangrijke taken. Talenten zijn

Ieder mens heeft talenten en dus zijn kwaliteiten. Aan het invullen van taken moet u denken aan: huishoudelijk werk, ambachtelijk werk (zoals: timmerwerk, metselen, electra etc.), tuinen onderhouden (bij kapellen, pastorieën), administratief werk, kennis van computers en deze kennis ook overdragen op andere vrijwilligers, bent u goed in organiseren?, hebt u altijd willen zingen, maar nooit bij een koor u aan durven melden?, woon dan eens een repetitie bij in een van uw parochies, bloemschikken?, is zo mooi en creatief, ook creatief is een kerststal opbouwen en nog gezellig ook, wilt u ook eens helpen de kerk te poetsen? gewoon doen, wilt u ouderen of zieken ergens mee helpen?, heel mooi werk.

En nu we uw interesse gewekt hebben: ook buiten de pastoraal, diaconie en catechese is aanvulling van vrijwilligers hard nodig, want we worden allemaal een jaartje ouder en gaan dat zonder meer merken. Ook hier geldt dus: vele handen maken licht werk. Als we het werk kunnen verdelen mag het zelfs groeien en dat zou erg mooi zijn.

### Personalia

**OVERLEDEN**

**Offenbeek**  
12-01-2016 Jac.Peeters 78 jaar.

Er zijn in januari geen doopsels geweest

## Wilt u bezoek van pastoor Cesar ?

Er is al veel geschreven over hem en via foto's hebt u ook al kennis gemaakt met onze nieuwe pastoor Cesar. Als u hem tegenkomt herkent u hem zeker en zegt u: dag mijnheer pastoor. Maar wilt u hem niet eens persoonlijk ontmoeten?? Of zou u graag willen dat pastoor Cesar uw ziek familielid eens kwam bezoeken? Dit is wat hijzelf graag wil. Zich begeven onder de mensen, elkaar leren kennen en voor de zieken en ouderen een steun zijn. Neem even contact op met het parochiekantoor in uw eigen parochie, hetzij telefonisch of loop even binnen. Een afspraak is snel gemaakt. ( zie ook de colofon)



## Programma Vastenactie in dekenaat Venlo

**Heilige Huisjes Tocht op zaterdag 12 maart:** Verzamelen bij Brasserie "De Elze" Baarloseweg 324, Hout-Blerick, aanvang 13.00 uur. Opgeven is niet nodig. Heilige huisjes, die onderweg worden aangedaan zijn o.a. het Mariakapelletje aan de Hoverhofweg en Doodend in het bos.

**Nicaragua ontmoeting op zondag 13 maart** in Reuver. Startend met een eucharistieviering in de Lambertuskerk, om 10.45 uur, waarin deken Spee en pastoor Cesar zullen voorgaan. Aansluitend is er tot ca. 14.30 uur in het Parochiehuus bij de kerk een Nicaragua-ontmoeting, met diverse activiteiten. Er is muziek, film, een tentoonstelling, tombola, verkoopkraampjes (o.a. De Derde Wereldwinkel), koffie, soep, hapjes enz. Drie jaar werken in Nicaragua op maandag 4 april zullen Jo Opsteegh en Yvonne van Driel van de organisatie GESP terugblikken op hun recent werkbezoek aan Nicaragua. In woord en beeld kijken ze terug op drie jaar samenwerken met het dekenaat Venlo. Deze lezing is in de Jongerenkerk Venlo, Minderca. 14.30 uur in het Parochiehuus bij de kerk een

## De Vastentijd

De Vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt op de Witte Donderdag bij de viering van het Laatste avondmaal van de Heer. Vanaf dat moment tot Paaszondag viert de Kerk het Paas triduum van Christus' lijden, sterven, en Zijn Verrijzenis. De Vastentijd is gekenmerkt door boetedoening voor onze zonden uit het verleden, de werken van barmhartigheid, vooral voor de armen en de persoonlijke voorbereiding voor de vernieuwing van onze doopbeloften in de Paaswake. Dus: de vastentijd heeft daarvoor twee functies: boetedoening en doop. Onze daad van boetedoening is om ons hart en onze ziel

te vernieuwen en wordt compleet gemaakt door het water en de hernieuwing in het Sacrament van het doopsel. In het verleden vond het sacrament van het doopsel plaats tijdens de paaswake. De askruisjes die wij op Aswoensdag gekregen hebben herinneren ons eraan dat wij stof zijn en tot stof zullen terugkeren. En dus moet het hele leven van een christen door zelfverloochening en edelmoedigheid worden gemarkeerd en getekend. De verplichting in de traditie van de vastentijd bestaat uit voortdurend gebed en het lezen van Gods woord, vasten op Aswoensdag en Goede vrijdag, onthouding van vlees op vrijdagen en werken van

barmhartigheid in het bijzonder aan degenen die minder bedeed zijn of in armoede leven. Wat belangrijk is, is dat door gebed en goede werken met Gods genade onze innerlijke bekering vorm zal krijgen. Het sacrament van boete en verzoening moet het naleven van onze vastentijd voltooien. De heilige week is het hoogtepunt van de vastentijd. Het opent met de processie met de gezegende palmtakken ter herinnering aan de triomfantelijke intocht van Jezus in Jerusalem en de lezing van het verhaal over het lijden en de dood van Christus. De triomfantelijke intocht in Jeruzalem eindigde op Golgotha.

Wij weten ook dat Goede Vrijdag ons brengt bij Paaszondag. De Bijbelse lezingen en voorwaarden verheerlijken de deugd van onze bekering en de noodzaak om onze doopbeloften na te komen, en de vreugdevolle aanvaarding van Gods liefde en barmhartigheid voor ons en onze liefdevolle dienst aan iedereen die onze hulp nodig heeft.

Open je hart voor de Heer en laat uw hart gevuld worden met zijn Genade.

Ik wens jullie allemaal een zalige en vruchtbare vastentijd!

Pastoor Cesar

## Koffiedrinken na de H.Mis in Reuver

Veel parochianen maken al gebruik van de mogelijkheid om na de H.Mis op de eerste zondag van de maand een kopje koffie te drinken in het parochiehuus van Reuver. Het wordt al een ware



processie op weg daar naartoe. In de gang naar de zaal is iedereen nieuwsgierig naar de laatste foto's. Want die fotogalerij heeft al heel wat oh 's en ah 's gehad. Onze hoffotografen (Henk Naus en Hans Peters) doen dan ook hun uiterste best om steeds weer de laatste activiteiten vast te leggen en deze daar dan te laten zien. Dit initiatief dat vanaf de opening van het parochiehuus trouw met veel vakmanschap is uitge-



voerd verdient dan ook alle lof. Alle activiteiten van de parochie zijn de revue gepasseerd. Dat dit gewaardeerd wordt blijkt wel uit

het feit dat de kijker behoorlijk wat tijd besteedt aan de foto's en ook uit het positieve commentaar. Dit commentaar gaat dan weer verder in de zaal achter een kopje koffie. Nog niet meegemaakt??, dan hebt u wat gemist. Kom zelf kijken en geniet.

U kunt zelfs nog albums van voorbije jaren doorbladeren. Hier moet u zich dan wel even voor melden. Voor de koffie hoeft dit niet.....

## Op weg naar het Heilig Vormsel

Binnenkort zullen weer 54 jongeren uit ons parochiecluster het heilig Vormsel ontvangen. Met het heilig Vormsel, zo zeggen we, wordt de kerkelijke initiatie voltooid. Dat wil zeggen: na het ontvangen van het doopsel, de communie en tenslotte het heilig vormsel is de opgroeiende jongere een volwaardig lid geworden van de kerk.

Hoewel er aan het vormsel vaak veel minder aandacht wordt besteed dan aan het doopsel en de communie, is het vormsel, met name voor de jongere zelf, het sacrament dat de meeste indruk maakt. Waren bij het doopsel en de communie de ouders de initiatiefnemers voor het ontvangen van het sacrament, zo is bij het vormsel uiteindelijk de jongere zelf die bepaalt of hij het geloof een belangrijke plaats in zijn leven wil geven en niet. Wil je een goede en verantwoorde keuze maken voor het geloof

dan moet je jezelf er ook in verdiepen. Een goede voorbereiding is daarom ook onmisbaar en in samenwerking met de ouders, onze nieuwe pastoor Cesar en deken Jos Spee proberen we aan deze voorbereiding op het vormsel zo veel mogelijk aandacht te schenken.

Het spreekwoord zegt: onbekend maakt onbemind. Dat geldt natuurlijk ook voor het geloof. Het geloof, zo blijkt steeds vaker, is niet iets wat je naar eigen goeddunken zelf kunt samenstellen.



len. Een belangrijk uitgangspunt van het geloof is immers dat het eenheid bewerkt, mensen met elkaar in God verbindt. Niet voor niets bidt de kerkgemeenschap als ze samenkomt de universele geloofsbelijdenis. Wat is mijn katholieke geloof, wat het houdt het in, wat maakt mijn geloof zo bijzonder, welke vruchten kan het geloof mij opleveren? Dat zijn allemaal vragen die allemaal beantwoord worden naarmate wij ons meer in ons geloof verdiepen. Met is het leven van iedereen. Als je er maar voor openstelt. Als parochie zien we de noodzaak van een goede geloofsoverdracht. Enthousiasme en overtuigings spelen hierbij een grote rol. Bidden wij daarom voor onze jongeren om de Heilige Geest. Dat zij onder zijn leiding de weg door het leven mogen ontdekken en gestalte geven aan Gods plan met hun leven. Dan pas zullen zij echt gelukkig worden.



## Tarieven misstipendia 2016

Vanaf 2016 zullen binnen de cluster Beesel-Reuver-Offenbeek de navolgende tarieven toegepast worden voor kerkelijke diensten, rekening houdend met de adviestarieven van het Bisdom Roermond:

Leesmis door de week € 10,00  
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 25,00  
Huwelijksmis € 400,00  
Jubileumdienst, niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmis € 250,00  
Rouwmiss € 400,00  
Avondwake /

Vooravondmis € 45,00  
Begeleiding naar crematorium, na voorafgaande kerkdienst € 50,00  
Begeleiding naar begraafplaats buiten cluster, na voorafgaande kerkdienst € 50,00  
Begeleiding door priester/diakon in crematorium/uitvaartcentrum, zonder kerkdienst vooraf € 400,00  
Koor: Zangkoor: € 45,00  
Zangkoor + organist: € 80,00

- Leesmis door de week, gedurende 20 jaar € 200,00

**Stichtingen:**  
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 5 jaar € 125,00  
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 10 jaar € 250,00  
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, gedurende 20 jaar € 500,00

Minimum kerkbijdrage is conform de richtlijn van het bisdom vastgesteld op € 100,00 (de richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft

1% van het netto inkomen van een economische eenheid).

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen, die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald aan de parochie, of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie.

## Zugabe, zugabe, zugabe!!

De yell, na een geweldig optreden van een artiest tijdens een carnavalszitting of de titel van een van de toppers van de Winjdbuujels in 2016? Nee, beide worden hier niet bedoeld, maar wel de inspirerende oproep van onze nieuwe pastoor Cesar. Hij doelde met deze woorden op een extra gave, een toegift of een toegeve voor de Vastenactie, op het eind van de vastelaovesmès in Offenbeek op zaterdag 8 februari. Eén biertje minder drinken, zo betoogde de pastoor, betekent 2 euro in de collectebus voor de Vastenactie. Dit jaar bestemd

voor een onderwijsproject in San Bartolo in Nicaragua. En het helpt: Met de opbrengst van de Vastenactie van 2014 en 2015 zorgden wij er mede voor dat de kinderen van de vulniss-

hoop gehaald konden worden en er onderwijs kon worden aangeboden. Zo hielpen wij, als cluster Reuver-Beesel-Offenbeek, mee aan de realisatie van de Millenni-



Geef kinderen in Nicaragua

een kleurrijke toekomst

umdoelen: Alle kinderen op de wereld moeten onderwijs kunnen krijgen! Helaas hadden vele vastelaovesvrienders niet op deze deurcollecte gerekend. Maar geen nood, het was nog maar de start van de Vastenactie. Binnenkort vindt u het zakje voor de Vastenactie in uw brievenbus en we doen dan nogmaals een beroep op uw vrijgevigheid. Of zoals pastoor Cesar het zei: Beste mensen, beste allemaal, nog een zugabe! Yes, we can!

### Agenda vieringen

24 feb	18.30 uur	Kruisweg Offenbeek
26 feb	19.00 uur	Vormsel Offenbeek
27 feb	vanaf 10.00	Ziekencommunie rondbrengen
28 feb	9.15 uur	Vormsel Beesel
28 feb	10.45 uur	Vormsel Reuver
1 mrt	18.30	Kruisweg Reuver
2 mrt	19.00	Cecilia Gertrudiskoor
6 mrt	13.30	Doopviering Offenbeek
8 mrt	18.30	Kruisweg Reuver
9 mrt	18.30	Kruisweg Offenbeek
13 mrt	13.30	Doopviering Beesel
13 mrt	Dekenale	Vastenactie dag Reuver
15 mrt	18.30	Kruisweg Reuver
16 mrt	19.00	Gezamenlijke boeteviering Offenbeek
17 mrt	14.00	St. Jozefviering Beesel
19 mrt	19.00	Gezinsviering Offenbeek
20 mrt		Palmszondag
20 mrt	9.00	Cecilia Gertrudiskoor
20 mrt	9.00	Gezinsviering Beesel
20 mrt	10.45	Gezinsviering Reuver
22 mrt	18.30	Kruisweg Reuver
23 mrt	19.00	Chrimsviering Roermond
23 mrt		Geen kruisweg/ H.Mis in Offenbeek

### Aanbidding

In Reuver is elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste.



In de wintermaanden vindt deze Aanbidding plaats in de kapel van het klooster, ingang via het Parochiehuus.

Wij willen u graag ook uitnodigen voor deze Aanbidding die voor iedereen toegankelijk is.

Loopt u ook even binnen? U bent van harte welkom!

Jezus wacht op jou

### Overige data

13 mrt	Dekenale	Vastenactie dag Reuver
16 mrt	19.00	Gezamenlijke boeteviering Offenbeek
17 mrt	14.00	St. Jozefviering Beesel
26 en 28 feb		de Vormselvieringen

### Gebedje

Dank U, lieve Jezus, ik vind het toch zo fijn dat U voor alle kinderen de grootste Vriend wilt zijn.



Amen

### Gehoord

Indien lege handen zich niet kunnen vouwen, ballen ze zich tot vuisten.