



Vooralsnog is er geen agenda

Over de heilige Missen tot 1 juli...

In de afgelopen maanden zijn er geen publieke vieringen in onze kerken geweest. Wel is het zo dat onze pastoor elke dag 'privé' een heilige Mis heeft gedaan. Daarbij waren mensen welkom...

In de praktijk betekende dat dat er in de Missen 'door de week' tussen de drie en tien personen aanwezig waren.

Op zaterdag deed pastoor de H. Mis in Beesel; op zondag op Reuver.

Dat gebeurde dan op afwijkende tijdstippen zonder het luiden van de klokken... zonder de aanwezigheid van koren.

Tot 1 juli handhaven we dit 'programma'; vanaf het eerste weekend in juli gaat het 'oude' weer beginnen met een aanvulling in Beesel.

Dan mogen er 100 mensen in de kerk komen...



Gebedje



God,
wij bidden dat Uw Geest, wind door de kleren,
vuur uit de hemel, ons aan mag raken.
Dat wij, net als de leerlingen, op mogen staan,
om een huis te bouwen dat gastvrij is,
warm van liefde, open voor iedereen.
Een huis met mensen uit de hele wereld,
allemaal zussen en broers.
Een huis met een open dak waardoor Uw Geest kan waaien,
die vrede en liefde brengt voor iedereen.
Amen

Gehoord:

God is niet dood, Hij heeft alleen de Geest gegeven!

Droogte

Iedereen heeft het gemerkt: tot nu toe is het een droog voorjaar. Een paar dagen geleden een 'kleine' bui water. De aarde hunkert, schreeuwt als het ware om water.



Op een soortgelijke manier kunnen mensen dat ook meemaken. Dan heb ik het niet over miljoenen mensen in onze wereld, die bedreigd worden in hun bestaan omdat ze niet de beschikking hebben over zuiver drinkwater. Nee, gewoon in ons eigen leven: je gaat een aantal uren fietsen en je drinkt niet of te weinig...Ik weet nog heel goed, dat ik in een zomervakantie lang in een trein had gezeten en bijna van mijn stokje ging als gevolg van tekort aan drinken. Misschien dat u ooit eens bij iemand in het ziekenhuis op bezoek bent geweest, die na een zware operatie niet mocht drinken en bij wie je alleen de lippen mocht nat maken. Wat een zaligheid is het als dat dan weer mag. Je moet regelmatig drinken: anderhalve liter water per dag is goed voor je gezondheid!

Zoals een mens water nodig heeft om te leven zo heeft hij ook God nodig. Dat vind ik prachtig verwoord in een zin van een lied dat ik regelmatig zing: *"O God, U bent mijn God, ik zoek naar U. Ik verlang naar U als een dor land zonder water."* Dat is een 'vertaling' van de eerste twee verzen van Psalm 63: *"God, mijn God, naar U blijf ik zoeken. Mijn ziel dorst van verlangen naar U; Al wat ik ben smacht naar U in een troosteloos dor land zonder water"*. Jezus gebruikte het beeld van water en

dorst ook: *"Als iemand dorst heeft, Hij kome tot Mij. Wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien"*. De evangelist Johannes voegt er aan toe: *"Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen, want de Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was"*. (Joh 7, 37 – 39)

Zoals een mens regelmatig water moet drinken voor zijn lichamelijke gezondheid, zo heeft een christen de heilige Geest nodig voor zijn *geestelijke* gezondheid. Vandaar dat onze kerk Pinksteren – het feest van de heilige Geest – steeds weer opnieuw viert en in de Pinkstersequentie bidt:

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Ik wens u een zalig Pinksteren toe: dat de heilige Geest u en mij mag overstromen... mag verkwikken!

Pastoor J. Rosenhart



Opbrengst Vastenactie

De opbrengst van de Vastenactie 2020 voor de laatste ronde voor het scholenproject Ghana in ons Cluster is: € 2.978. Dit is het resultaat van de inspanningen van vele vrijwilligers, de organisatie vanuit het kerkbestuur en dekenaat, maar vooral ook van u allen die hebben bijgedragen tot dit mooie resultaat. Ondanks de corona perikelen waardoor de presentatiemiddag niet door kon gaan is de opbrengst zelfs hoger dan vorig jaar. Dat doet goed en geeft hoop voor het volgend jaar. In deze voor ons ongewone en moeilijke tijd ook denken aan anderen die het nog moeilijker hebben en bij kunnen dragen voor een betere toekomst voor hen, is een goede christelijke gedachte. Maar mocht u denken: Och, dat ben ik helemaal vergeten...stort dan a. u. b. uw bijdrage alsnog op een van de volgende rekeningen. Uw bijdrage komt zó goed terecht hè

- Beesel: NL85 RABO 0105 3043 44
Par. H. Gertrudis Gezinsbijdrage
- Offenbeek: NL88 RABO 0143 6017 33
Kerkbijdrage Fatimaparochie
- Reuver: NL36 RABO 0143 6009 23
Par. Kerkbijdrage H. Lambertus

Hartelijk dank voor uw steun.



COLOFON

Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO
Het volgende nummer verschijnt op 26 juni

Redactieadres:

Pastoor Vranckenlaan 6
5953 CP Reuver
tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website www.parochiebeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiebeesel.nl
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

Bereikbaarheid

Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Openingstijden parochiebureaus: Tot nader bericht zijn de parochiebureaus i.v.m. het coronavirus gesloten. U kunt echter wel mailen.

PERSONALIA

- Overleden

Beesel:

20 april Jan Simons 88 jaar

Uit(s)mijter:

Adam en Eva liggen op een stralende dag in het paradijs. Eva vraagt: "Adam, hou je nog wel echt van mij? Adam antwoordt: "Ja zeker, van wie anders?"

