



Klökske nr. 4 - 30 April 2020

Herinnering en Update maatregelen in ons Parochiecluster B.R.O. i.v.m. het Coronavirus:

De richtlijnen van de overheid m.b.t. publieke samenkomsten betekenen het volgende voor onze Parochiecluster B.R.O.:

- Vanaf 24 maart zijn met onmiddellijke ingang de doordeweekse vieringen en de weekendvieringen geschrapt. Deze maatregel duurt **ten minste tot 1 juni**.
- U kunt de **H. Mis** iedere zondag volgen **op NPO 2** om 10.00, telkens vanuit een andere kerk, ergens in Nederland.
- De beide parochiekantoren van Beesel en Reuver zijn vanaf nu gesloten.
- **Voor de Doopsels kunt u zich het beste wenden tot mijnheer pastoor: 077-4741265.**
- Enige **ruimte voor besloten diensten** t.b.v. bruiloften en uitvaarten blijft bestaan.
- Onze pastoor doet wel elke dag de H. Mis en intenties zijn zeer welkom.
- Voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje blijven de Mariakapellen van de beide kerken, en ook de overige kapellen in onze gemeente, geopend.



Gebedje

Lieve God,
Vader God bescherm mijn familie tegen
kwaad en tegenslag.
Geef ons vreugde als we tijd samen
doorbrengen.
Breng ons dichterbij elkaar en
help ons er voor elkaar te zijn in goede en
kwade dagen.
Help ons u te dienen persoonlijk en als
familie.
Amen



Gehoord:

Wie Jezus wil volgen moet Hem wel voor
laten gaan.

Een experiment voor de paastijd

...

Twee broers, die in aangrenzende boerderijen
woonden, kregen ruzie. Veertig jaar hadden ze
altijd zonder problemen zij aan zij geboerd,
hadden elkaars machines gebruikt en waren
elkaar waar nodig altijd bijgesprongen. Het
begon met een klein misverstand en groeide
uit tot een groot geschil. Er vielen over en weer
bittere woorden, waarna ze niet meer met
elkaar spraken. Op een ochtend werd er bij
John op de deur geklopt. Toen hij opendeed
stond er een man met een gereedschapskist.
“Ik zoek werk voor een paar dagen”, zei hij.
Misschien heeft u een paar kleine klusjes. Kan
ik u van dienst zijn?” “Ja, zei de oudere broer. ‘Ik
heb inderdaad een klusje voor u. Ziet u daar
aan de andere kant van het beekje die
boerderij? Dat is mijn buurman, en trouwens
ook mijn jongere broer. Vorige week lag er een

weiland tussen ons, maar hij is met zijn
bulldozer naar de rivieroever gegaan en nu
loopt er een beek tussen ons. Misschien wilde
hij me dwarszitten, maar dan kent hij me nog
niet. Ziet u die stapel planken die daar liggen te
drogen bij de schuur? Ik wil graag dat u een
schutting bouwt van 2,5 meter hoog, zodat ik
zijn boerderij niet meer hoeft te zien. Dan zal hij
wel een toontje lager zingen.’ De timmerman
zei: ‘Ik denk dat ik de situatie doorheb. Als u
me even de spijkers en de grondboor wijst,
dan kan ik de klus naar uw tevredenheid
klaren.’ De oudere broer moest naar de stad
om inkopen te doen, dus hielp hij de
timmerman met de materialen en ging toen
weg. De timmerman was de hele dag druk aan
het meten, zagen en timmeren. Toen de boer
tegen zonsondergang thuiskwam, was de
timmerman net klaar. De boer keek zijn ogen
uit en zijn mond viel open. Er was helemaal
geen schutting. Het was een brug – van de ene
kant van de beek naar de andere! Het was een
knap stukje vakmanschap, compleet met
leuningen; en de buurman, zijn jongere broer
kwam er met uitgestoken hand overheen
lopen.

“Jij bent me er ook eentje, dat je deze brug
bouwt na alles wat ik heb gezegd en gedaan!’
De twee broers liepen naar elkaar toe en in het
midden van de brug paktten ze elkaars hand.
Toen ze zich omdraiden, zagen ze hoe de
timmerman zijn gereedschapskist over zijn
schouder hees. “Nee, wacht! Blijf een paar
dagen. Ik heb nog andere klussen voor je,” zei
de oudere broer. ‘Ik zou graag blijven’, zei de
timmerman, maar ik moet nog zoveel bruggen
bouwen’.



Toen ik dit verhaal
las in 'Weer &

Wind'. Donderwolven en overdrijvende Lachbuien van J. John en Mark Stibbe (ook van Ark-boeken) moest ik onwillekeurig aan Jezus denken: De dienstbaarheid van de timmerman doet me denken aan de voetwassing van Witte Donderdag: Jezus wast het vuil van de voeten van zijn leerlingen. De volgende dag overbrugt Jezus het kwaad door er zelf aan te sterven. Hij bouwt voor ons de brug naar de Vader of nog anders gezegd: Zijn kruis is onze brug naar de Vader. Zouden u en ik bruggenbouwers kunnen worden tussen God en anderen? Daartoe zou ik u willen uitnodigen voor een experiment...

- U kunt ook bruggenbouwer worden tussen God en bijv. uw burens door in deze paastijd elke dag voor uw burens te bidden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: 'God, zeg de burens' of 'Jezus, ontfermt U zich over de burens' of gewoon een Onze Vader ...
- Net zoals die timmerman kunt u bij gelegenheid hem of haar helpen. Als u die innerlijke bereidheid heeft dan zorgt onze hemelse Vader wel voor de rest...
- Het kan ook zijn dat u ruzie heeft met de burens zoals die broers uit het verhaal. Vraag onze hemelse bruggenbouwer, Jezus, om een brug te slaan tussen u en hen. Hij ziet ons hart aan... Hij heeft onze situatie door. Vertrouw op zijn vakmanschap in het helen van relaties.

Als u dat probeert te doen zal het een gezegende Paastijd worden: voor u en anderen.

Pastoor J. Rosenhart.

Bisschop bezoekt elke zondag andere parochiekerk

Zolang er nog geen publieke eucharistievieringen gehouden kunnen worden, bezoekt bisschop Harrie Smeets elke zondag een andere parochiekerk van waaruit de vieringen gestreamd worden. Komende zondag – 26 april – is de bisschop hoofdcelebrant in de Johannes de Doperkerk in Nieuwstadt en zondag 3 mei in de Dionysiuskerk in Schinnen. Met Pasen waren er al vieringen met de bisschop te zien vanuit de Munsterkerk in Roermond, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en afgelopen zondag vanuit de Pancratiuskerk in Heerlen. Mgr. Smeets wil op deze manier zijn verbondenheid tonen met de parochianen, die niet naar de kerk kunnen gaan. Ze kunnen via internet of soms via de lokale omroep de viering toch volgen. Het is niet ongebruikelijk dat de bisschop parochies bezoekt. Maar meestal is dit gekoppeld aan een feestelijke gelegenheid, zoals een vormsel of een jubileumviering. Nu de kerken noodgedwongen leeg blijven, wil de bisschop de parochies niet in de steek laten en hen toch bezoeken. De bisschop blijft dit zeker tot en met Pinksteren doen.



75 Jaar vrijheid

Op 4 mei herdenken
we de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog.

Op 5 mei vieren we
de Bevrijding.

Dit jaar mogen we
heel speciaal dankbaar zijn
dat we al 75 jaar
in vrijheid mogen leven.

Laten we God
daarvoor danken
en bidden dat wij
onze vrijheid
op een goede manier
invullen:

met zorg en aandacht
voor onze naasten,
dichtbij en veraf.

Zo laten we zien
die vrijheid waard te zijn
en dat alle mensen
kinderen van dezelfde Vader zijn.



COLOFON

Het Parochieblad 't Klökske wordt
uitgegeven door Parochiecluster BRO
Het volgende nummer verschijnt op
29 mei

Redactieadres:
Pastoor Vranckenlaan 6
5953 CP Reuver
tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website
www.parochiesbeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres;
Geef u hiertoe op bij:
pcreuver@parochiesbeesel.nl
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de
Lambertuskerk

Bereikbaarheid
Pastoor Jos Rosenhart: 0774741265

**Openingstijden parochiebureaus: Tot
nader bericht zijn de parochiebureaus
i.v.m. het coronavirus gesloten. U kunt
echter wel mailen.**

Zo zag de Lambertuskerk er bij de bevrijding uit.



Uit(s)mijter:

Een vrachtwagenchauffeur rijdt op de snelweg.
Opeens ziet hij een bord met 'lage brug'.
Voordat hij er erg in heeft, zit hij vast onder de
brug. Achter hem ontstaat een kilometerslange
file. Uiteindelijk arriveert een politieauto. De agent
stapt uit en loopt naar de chauffeur, zet zijn
handen in zijn zij en zegt: 'Zo zitten we vast?' De
chauffeur zegt: 'Nee, ik moest deze brug afleveren
en ik zat opeens zonder benzine.'