

Kerkdiensten Week 6 2020

• **Parochie H. Gertrudis, Beesel.**

Zo 2 feb, 4^e zondag door het jaar; 9.15 uur: H. Mis, m.m.v. het Kerkelijk koor, intenties: Wiel en Lies Simons-Vincent (jaardienst), voor de overledenen van de familie V.D. Borst-Dors.

Do 6 feb; 9.30 uur: H. Mis (in het Parochiekantoor).

• **Parochie H. Lambertus, Reuver.**

Za 1 feb; 19.00 uur: H. Mis (samenzang), intenties: ouders Jetten-Franssen (stichting).

Zo 2 feb, 4^e zondag door het jaar; 10.45 uur: H. Mis (Dameskoor), intentie: voor de overledenen van de familie Hukkelhoven-Janssen.

Ma 3 feb; 8:30 uur: H. Mis.

Di 4 feb; 17.00 uur: Fatimagebedsgroep. **18.30 uur:** Rozenhoedje. **19.00 uur:** H. Mis.

Woe 5 feb; 18.30 uur: Rozenhoedje. **19.00 uur:** H. Mis.

Vrij 7 feb; 9.00 uur: H. Mis. **9.30 uur:** Rozenhoedje en aanbidding tot 11.30 uur.

Nuttig om te weten:

- In Beesel wordt op donderdagmorgen om 9.30 de H. Mis gevierd in het Parochiekantoor.
- In Reuver wordt ook op maandagmorgen een H. Mis gevierd. Daar de pastoor een vrije dag heeft zijn de tijden niet vast maar: op de 1^e maandag van de maand om 8.30 uur en de overige maandagen om 9.00 uur.

Agenda bijzondere data

1 februari	Kerkbalans Maria Lichtmis Reuver 19.00 uur met aansluitend aan de H. Mis de Blasius zegen
2 februari	Kerkbalans met aansluitend aan de H. Mis in Beesel van 9.15 uur de Blasius zegen met aansluitend aan de H. Mis in Reuver van 10.45 uur de Blasius zegen
22 februari	Vastelaovesmis Beesel 18.30 uur (vervanger) Vastelaovesmis Reuver 19.00 uur

Let op! Op carnavalsmaandag en dinsdag zijn de H. Missen 's morgens om 9.00 uur. De avondmis vervalt

26 februari Aswoensdag H. Mis **in Beesel** om 19.00 uur

Aanbidding

In Reuver is elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste.

In de wintermaanden vindt deze Aanbidding plaats in de kapel van het klooster, ingang via het Parochiehuis. Wij willen ook u graag uitnodigen voor deze Aanbidding die voor iedereen toegankelijk is. Loopt u ook even binnen? U bent van harte welkom! Jezus wacht op u



Gebedje

Goede God,
Geef ons de moed om van onze rijkdom te durven delen.
Waarbij we niet uitstellen tot morgen,
wat vandaag nog kan.
Leer ons kijken om ons heen,
Zodat we de nood van onze medemens dichtbij,
in onze eigen omgeving,
maar ook veraf,
in de brandhaarden van de grote wereld durven zien.
Laat solidariteit geen leeg begrip blijven in ons leven,
maar concrete werkelijkheid.
Geef ons daartoe de nodige kracht Heer,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.



Gehoord:

Wie vrijgevig is wordt almaar rijker, wie gierig is wordt arm.

Onze kerk.

In de kerk voor hen die het niet weten,
Kun je al je zorgen soms vergeten.
Je hoeft daar niet speciaal te bidden,
Je kunt er ook gewoon gaan zitten.
Ik weet zeker, je komt er onbewust,
zo ongemerkt geheel tot rust.
Je denkt daar niet aan de dag van morgen,
en vergeet voor even al je zorgen.
Al voelt men zich niet direct hier thuis,
bedenk de kerk is ook jouw huis.
Je mag daar altijd binnen lopen,
Dit huis staat altijd voor je open!
En je bent hier nooit alleen,
want Hij is altijd om je heen.
Al voel je dat niet zo bewust,
Hij brengt jou daar die echte Rust!

Anoniem



Geef voor je kerk!

Onder dat motto wordt dit jaar de Actie Kerkbalans gehouden. Zoals u waarschijnlijk wel weet is dat de jaarlijkse actie om mensen te motiveren, te stimuleren om hun kerk een gezond financieel draagvlak te geven.

Onze katholieke kerk in Nederland leeft in zekere zin van giften, gaven. Ik zeg uitdrukkelijk in zekere zin, omdat wij als kerk op de eerste plaats leven van Christus, de voor ons gestorven en verrezen Heer zelf. Zonder Hem geen katholieke kerk; ook geen andere christelijke kerk overigens! Blijft dat je als geloofsgemeenschap wel je kosten hebt: kosten rond gebouwen...kerk, parochiehuis, pastorie en personeel. Dat brengt uitgaven met zich mee en dan is het van groot belang dat zoveel mogelijk leden van die geloofsgemeenschap, van onze parochie meedoen zodat er voldoende inkomsten tegenover staan.



Een nieuw doek met nieuwe bevestigingsogen, boven een bijna nieuwe deur

We leven hier *niet* in Duitsland waar Kirchensteuer bestaat: als katholiek of evangelisch christen betaal je dan 8 of 9 % van je inkomen... automatisch, zoals dat met het innen van belasting gebeurt. Bij ons is dat dus niet zo. Een pastoor wordt bijv. *niet* betaald door het Rijk, *niet* door de gemeente, ook *niet* door het bisdom of het Vaticaan 😊! Die wordt gewoon betaald door de parochie(s) waarvoor hij is aangesteld: hier concreet dus door de parochies van Beesel/Reuver en Offenbeek. Gewoon volgens de normen, die voor het hele bisdom gelden...

Natuurlijk is de kerk meer als gebouwen, meer als een parochiehuis/bureau of een pastoor... Gelukkig maar! We mogen ons hier gelukkig prijzen met de nodige vrijwilligers, die zich geweldig inzetten

voor onze parochies: of het nu gaat om de koster, de leden van de verschillende koren, mensen die in het parochiehuis werken, mensen die de tuin van de pastorie en het kerkhof bijhouden, leden van de Communiewerkgroep, de vormsel / communiekatecheet, redactieleden van het Klökske, mensen die onze kerken en kapellen prachtig versieren (met Kerstmis weer helemaal top!!!), collectanten, lectoren, acolieten, mensen die de kerststallen opbouwen, beheerder van het parochiehuis, mensen die zich inzetten voor de actie Kerkbalans en de vastenactie, mensen die het kerkklinnen verzorgen, mensen die door hun bidden de parochies dragen (o.a. de Fatimagroep en de groep van aanbidders en degenen die ook door de week naar de kerk komen om Eucharistie te vieren en de rozenkrans te bidden), mensen die zich inzetten voor de Lambertuskerk, de Gertrudiskerk,



de Lambertuskapel, de Barbarakapel en de Maria-kapel en natuurlijk de leden van ons kerkbestuur! Heel veel dank voor uw en jullie inzet!!!

Als ik het over het kerkbestuur heb dan heb ik wel een paar punten van zorg 😊:

Eigenlijk zouden we er als bestuur minstens twee tot drie nieuwe leden bij moeten hebben: om het iets concreter te maken: we zijn op zoek naar:

1. iemand die de vastenactie onder zijn hoede neemt... dat organiseert...
2. iemand die het contact met het dekenaat onderhoudt als lid van de dekenale raad
3. iemand die de vrijwilligers begeleidt en aanstuurt waar nodig...
4. iemand die het kinder/jeugdwerk onder zijn hoede neemt... 'aanstuurt... mee vorm gaat geven'

Natuurlijk hoeft iemand voor 1 en 2 niet per se in het bestuur te zitten, maar het zou wel heel

praktisch zijn...Daar komt nog eens bij dat ik er graag een paar mensen uit Beesel bij wil hebben... Het nadeel waar ik nu mee te dealen heb is dat ik praktisch nog nieuw ben en nog maar weinig mensen ken...

Misschien dat u mee wilt denken...mee wilt bidden en wellicht zelf de schouders er onder wilt zetten...

De apostel Paulus schrijft over het belang van de inzet voor de gemeenschap aan de christenen van Rome in het twaalfde hoofdstuk vers 4 tot 8 het volgende:

“Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij evenals de ledematen van het lichaam aangewezen op elkaar.

De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade, die ieder van ons is geschonken. Hebt gij de gave van de profetie ontvangen, gebruik die in overeenstemming met het geloof.

Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen, legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht.

Wie een opwekkend woord heeft moet anderen bemoedigen.

Wie iets heeft uit te delen, schenke het weg met mildheid.

Als ge leiding geeft, doet het met ijver, als ge barmhartigheid betoont, doe het met blijmoedigheid”

Ongetwijfeld is het zo dat bepaalde door Paulus benoemde gaven op dit moment in onze parochies zich niet of nog niet voordoen...Blijft dat ik mij er over verheug dat er de nodige parochianen zijn, die zich met hun talenten inzetten voor de parochie: sommigen doen dat al tientallen jaren.

Nogmaals dank daarvoor!

Ook dank aan u die misschien al jaren met de Kerkbijdrage mee doet! Zoals u boven ziet hebben we versterking van de gelederen hard nodig. Dan gaat het dus niet alleen om mensen, die de kerk financieel weldoen. Hoe meer mensen hoe liever! Geef voor je kerk... zet je in voor je kerk!

Pastoor Jos Rosenhart

De Blasiuszegen

Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen.

Binnen de katholieke Kerk wordt in veel parochies op of rond 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester twee - tijdens



Maria Lichtmis gewijde - kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt. Hierbij wordt de volgende zegen over u uitgesproken: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. (*Per intercessionem Sancti Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*)

De heilige Blasius was in de vroege kerk bisschop in Armenië. Rond het jaar 300 werd hij gevangen gezet, gemarteld en onthoofd. Dat wij hem nu nog kennen, heeft vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een dag een wanhopige vrouw met haar zoontje op de armen bij Blasius kwam. De jongen was de verstikkingsdood nabij, omdat een visgraat in zijn keel was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat sprong uit zijn keel.

Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, maar vooral door het voorval met de visgraat is hij de geschiedenis in gegaan als de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, angina, hik, bof, spruw, astma en krop. Daaruit ontstond in de 13e eeuw het gebruik van de Blasiuszegen. Deze zegen met twee gekruiste kaarsen voor de borst wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel parochiekerken in Limburg aan de gelovigen gegeven.

De kerkbalans in de praktijk

Naast de bezielende woorden van mijnheer pastoor willen we graag enkele woorden plaatsen die de Kerkmeester Gebouwen aan de redactie stuurde ter toelichting op hoe het kerkbestuur de zware taak aanpakt van het groot onderhoud. (redactie)

Hier is zijn bijdrage:

De gelden van de kerkbalans komen voor een belangrijk deel ten goede aan de instandhouding van het eigen kerkgebouw, met name voor het ongesubsidieerde deel van de restauratiewerkzaamheden die dit jaar zowel in Beesel als in Reuver worden uitgevoerd. De restauratiewerkzaamheden omvatten werkzaamheden gericht op het wind- en waterdicht houden van de kerkgebouwen. In Reuver is dit al voor een belangrijk deel gebeurd en wordt o.a. zichtbaar in het groot onderhoud aan de kerkdeuren, de restauratiewerkzaamheden aan de glas-inloodramen,

het onderhoud aan de muurplinten en het schilderwerk aan de luiken en galmborden in de toren.



In Beesel starten de werkzaamheden volgens de huidige planning in de week na Carnaval. Ook hier worden tal van onderdelen in het groot onderhoud opgenomen. Dit alles kost, ondanks de toegezegde subsidies, nog heel veel geld en inspanning van vrijwilligers. Laat zien dat u om uw kerk geeft en doe mee aan de actie kerkbalans.

PERSONALIA

• Doopsels

Reuver:

15 december Lonne Jacobs

• Overleden

Reuver:

22 dec. Tiny Janssen-Vervoort, 83 jaar.

COLOFON

Het Parochieblad 't Klökske wordt uitgegeven door Parochiecluster BRO
Het volgende nummer verschijnt op 28 februari

Redactieadres:

Pastoor Vranckenlaan 6
5953 CP Reuver
tel 077 8504330

Verspreiding:

- Digitaal op de website www.parochiesbeesel.nl
- Digitaal naar uw eigen mailadres; Geef u hiertoe op bij: pcreuver@parochiesbeesel.nl
- Achter in de kerk
- Publicator bij ingang van de Lambertuskerk

Bereikbaarheid

Pastoor Jos Rosenhart: 077 4741265

Openingstijden parochiebureaus:

**Beesel (op afspraak) Kerkplein 1
tel. 077 4741308**

**Reuver Past. Vranckenlaan 6
tel. 077 8504330**

**Geopend dinsdag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur**