



Agenda

Voorlopig zijn er in Beesel en Reuver geen H.Missen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met uitzondering van de H.Mis op Maria Hemelvaart, donderdag 15 augustus en de H.Mis in de Lambertuskapel op vrijdag 13 september.

De Fatimagebedsgroep en het Rozenhoedje gaan in de H. Lambertuskerk wel door.

Ons Cluster heeft tot de installatie van de nieuwe pastoor geen vaste priester, dus via de telefoon kunt u ook niet terecht op de pastorie. Dit kan wel op het parochiehuis: 077 850 4330 dinsdag t/m vrijdag 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur, voor al uw pastorale vragen/ wensen. Onze eigen Diaken mag u ook bellen 0475-310445: In geval van nood (ziekenzalving bijv.) kunt u bellen: 0624845566

- 15 aug. Maria Hemelvaart H. Mis in Beesel om 19.00 uur
- 1 sept. De H. Mis in de Lambertuskerk om 10.45 uur wordt opgeluisterd door het Philharmonisch Gezelschap Reuver.
- 8 sept. Nationale ziekendag, 10.45 uur H.Mis Reuver met aansluitend ziekenzegening
- 13 sept. H. Mis St. Lambertuskapel om 19.00 uur
- 6 okt. Het lijkt vroeg, maar noteert u alvast deze datum voor jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Info m.b.t. programma en wijze van aanmelding vindt u in de volgende editie van het Klökske

In het weekend van 19-20 oktober vindt de installatie plaats van Jos Rosenhart als pastoor van Beesel, Reuver en Offenbeek. Ook hierover zult u in de volgende editie meer informatie krijgen.

Personalia

GEDOOPT:

9 juni Max Janssen Beesel
23 juni Suus van den Hurck Reuver

OVERLEDEN:

Beesel

29 juni Herman Nas 88 jaar
1 juli Catharina Joosten-Reijnders 88 jaar
21 juli Jan Bongers 82 jaar
29 juli Huub Maas 80 jaar

Gehoord

Liefde stopt niet
waar het leven eindigt.

Roerige tijden, maar de rust keert terug in ons Cluster

Father Leslie was voor ons als een uitzendkracht die je niet zomaar vergeet. Van vandaag op morgen zomaar in ons cluster 'gedropt', maar met een inzet alsof hij al maanden meeliiep. Hij is niet opgetreden als onze pastoor met een vast dienstverband, maar zijn inzet was meer dan je van een invalkracht verwacht.



Bereidwillig, enthousiast en spontaan. Maar oh die moeilijke Nederlandse taal. Heel begrijpelijk als je je realiseert dat hij nog maar ruim één jaar in Nederland verbleef. Maar ook daarvoor deed hij wat hij kon, hij liet zich onderwijzen door enkele vrijwilligers in ons cluster en sprak met een stem als een klok. Op Sri Lanka werd hij 'de leeuw' genoemd. Hij was dankbaar voor alle steun en was zelf gastvrij in zijn tijdelijke pastorie. Dan sprak hij wel eens over de pijn en zorgen over zijn thuisland, toen zoveel van zijn geloofsgenoten werden vermoord. De kerken moesten uit veiligheidsoverwegingen zelfs enkele weken gesloten blijven. Het vraagt veel van je, als ze je vragen om ver van huis en met een totaal andere cultuur en taal je roeping te beleven; hij heeft gedaan wat hij kon. Hij verdient meer dan de herinnering aan een 'priester die het Nederlands nog niet beheerste'. Overleg tussen zijn en onze Bisschop heeft geleid tot een even plotseling vertrek van Father Leslie als tot zijn komst in ons cluster. In het vorige Klökske heeft hij zich nog zelf aan u voorgesteld. Inmiddels is hij alweer vertrokken.

Ook pastoor Cesar zal wel terugkeren naar het bisdom Roermond, maar niet meer als pastoor in ons Cluster, aldus heeft het bisdom besloten. In de voorbije jaren in onze parochie hebben we pastoor Cesar mogen leren kennen als een bescheiden en liefdevol mens. Maar misschien nog het belangrijkste om over hem te zeggen is: echt een man Gods. Dat merkte je aan zijn (s)preken. Over zijn geloof kon je niet met hem onderhandelen, maar zijn pastorale houding naar zijn mensen daarentegen was op de maat en mogelijkheden van de individuele mens gesneden. Zo staat het ook in de handboeken: "de herder van de parochie moet als een leeuw zijn op de preekstoel, maar een lam in de biechtstoel". Hij sprak ook wel eens over de kerk in de Filipijnen. Misschien sprak daar ook een zeker heimwee uit, waarover de mensen het wel eens hadden. Maar, de voorbije jaren zullen best een moeilijke tijd voor hem zijn geweest. Vooral omdat hij zo lang heeft geworsteld met zijn gezondheid. Uiteindelijk waren zijn 6 maanden ziekteverlof na de zware open-hart-operatie noodzakelijk. Door de omstandigheden moeten we daarom helaas een herder missen die vriendelijk was en waar je je veilig bij kon voelen. Uiteraard zijn we hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons Cluster heeft gedaan. Op een later tijdstip zal er nog gelegenheid komen om van pastoor Cesar afscheid te nemen.



Colofon zie: www.parochiesbeesel.nl





Jos Rosenhart (60) wordt de nieuwe pastoor van ons parochiecluster Beesel, Reuver en Offenbeek. Hij is momenteel nog pastoor in enkele parochies in Weert. In het weekend van 19-20 oktober zal hij geïnstalleerd worden. Verdere informatie daarover zult u in de volgende editie van ons Klökske vinden. Ook zal hij zichzelf daarin aan u, zijn nieuwe parochianen, voorstellen. We zijn erg blij met de komst van pastoor Rosenhart en wensen hem zegenrijke jaren toe in ons cluster.



H. Mis in Lambertuskapel

Op vrijdag 13 september om 19.00 uur zal in de Lambertuskapel weer de naamdag van de H. Lambertus gevierd worden met een H. Mis. Sinds de restauratie van de kapel in 2007 is dit een mooie traditie geworden. Tijdens deze H. Mis worden de overledenen van de buurt Leeuwen herdacht. Na afloop is er gelegenheid om even gezellig met elkaar bij te praten onder het genot van een kopje koffie met vlaai. Mocht het slecht weer zijn: er staat een tent om het toch droog te houden.

Wil jij ook gevormd worden?

Op deze vraag, kun je niet zo gemakkelijk antwoord geven, zeker niet als je elf of twaalf jaar bent.

Eigenlijk hoort het 'n beetje bij het Doopsel. Toen je nog heel klein was, hebben je ouders voor jou de keuze gemaakt, je te laten dopen.

Nu mag je zelf kiezen, ook al kun je hierbij de hulp van je ouders best nog gebruiken.

Op de bijeenkomst op dinsdag 10 of woensdag 11 september, willen we jullie vertellen, wat het Vormsel inhoudt.

Zit je in het nieuwe schooljaar in groep 8, dan nodigen we je, samen met je ouders, van harte uit in het Parochiehuis in Reuver. We beginnen om 19.00 uur en de bijeenkomst duurt ongeveer 'n uurtje.

Via school krijg je nog een uitnodiging.

Ga je naar groep 4 ?

Dan mag je in mei 2020 je Eerste Communie doen. Ongetwijfeld zullen jullie dan kennis maken met onze nieuwe pastoor Rosenhart, hij zal de kinderen een heleboel over Jezus kunnen vertellen.

Om de Eerste Communie te kunnen doen, moet je natuurlijk wel gedoopt zijn.

Op dinsdag 17 of woensdag 18 september nodigen we de ouders van de kinderen uit groep 4, die overwegen hun kind de Eerste Communie te laten doen, uit voor een Ouderavond. Hier wordt het nodige verteld over de voorbereiding en de Communie zelf.

De avonden worden gehouden in het Parochiehuis in Reuver en beginnen om 19.00 uur en duren ca een uur.

Via school krijgt u nog een uitnodiging.

Vier maanden zonder pastoor...

Zoals bekend vertrok onze pastoor Cesar op 10 april naar de Filipijnen om te kunnen herstellen.

Gelukkig hebben een heleboel plaatsvervaarders ervoor gezorgd dat met name de missen in het weekend doorgang konden vinden, maar ook de begrafenissen, doopsels en bijzondere vieringen.

We willen graag die priesters en diakens van harte bedanken en hen nog eens met name noemen: Vicaris Schnackers, bisschop Harrie Smeets, deken Spee, deken Merckx, oud-deken Willemssen, Pater Patrick, pastoor Calo, Father Leslie, pastoor Sniijders, pastoor Billekens, pastoor Crasborn, kapelaan Dölle, kapelaan Figliola, pastoor van Delden, pastoor Krehwinkel, diaken Cor Sonnemans en natuurlijk onze eigen diaken Harm Klein.

Tot zeventien keer toe: bedankt!

We hebben de hemel weer gevonden

Onze hemel is weer terecht! Jarenlang dachten we dat ie echt verdwenen was. Maar zoals zo vaak, als je ergens niet bewust naar zoekt, vind je het.

Keurig netjes opgeborgen in een mooie kist, in een hoekje van een stoffige zolder, troffen we onze hemel aan.

Eigenlijk zijn we altijd op zoek naar 'n hemel op aarde. En het bemoedigt. Een politica merkte onlangs in een tv-uitzending op: Het leven wordt juist draaglijker, wanneer je in een hemel gelooft.

Wij bedoelen hier natuurlijk een andere hemel, een baldakijn, waaronder de priester loopt in de processie, met in zijn handen de monstrans. Maar overeenkomsten zijn er zeker.

Opvallend en tegelijk ook problematisch is het draaglijk maken van onze hemel, want de stokken ontbreken nog.

Maar moeilijk zal het niet zijn, want iedereen kan toch zorgen voor deze hemel op aarde.

Wij kunnen toch de stokken zijn!

Gebed



Maria, hoge lieve vrouwe, wij geloven dat u thuis bent bij God, die met u in de wolken is.

U bent een vrouw uit duizenden, een moeder om lief te hebben, beeld van wat kerk is.

Op uw voorspraak rekenen wij. Uw zorg en liefde, uw openstaan voor God en mensen mag ons tot voorbeeld zijn.

Bescherm alle mensenkinderen en neem ons op in uw groot 'bwaarhart': Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, kleine mensen, nu en in het uur van onze dood.

Amen