

't Klökske

Parochiecluster
Beesel - Reuver - Offenbeek



Agenda vieringen

2 februari	Kerkbalans Maria Lichtmis Reuver 19.00 uur met aansluitend de Blasius zegen
3 februari	Kerkbalans Aansluitend aan de mis in Beesel om 9.15 uur de Blasius zegen Aansluitend aan de mis in Reuver om 10.45 uur de Blasius zegen en koffiedrinken in het Parochiehuis
9 februari	Presentatieviering Communicantjes in Reuver om 19.00 uur
23 februari	Ziekenscommunie

Personalia

GEDOOPT

Reuver
16 dec 2018 Lika Brouwer

OVERLEDEN

Reuver
6 december Piet Verlinden 89 jaar
19 december Thuis Schouren 86 jaar

Gebedje Maria Lichtmis

God, onze Vader,
Jozef en Maria hebben
hun kind Jezus
na de geboorte naar de
tempel gebracht,
om uw zegen te vragen
en het aan U toe te
vertrouwen.



Vandaag volgen wij hun voorbeeld.
Wij komen tot U en vragen:
zegen en behoed onze kinderen.
Schenk hen gezondheid,
blijdschap en levenskracht.
Blijf ook ons nabij,
en help ons
om het beste van onszelf te geven,
opdat zij in onze liefde en zorg,
U mogen leren kennen.
Wij vragen het in naam van Jezus,
ons Licht en onze Vrede.

Amen

Wie goed doet, goed ontmoet

Wat goed is voor onze gezondheid, is ook goed voor moeder aarde. Dat beweert een groep van 37 gerenommeerde wetenschappers uit zestien landen, die 3 jaar lang hebben gewerkt aan het "Dieet voor de 21e eeuw".

Onze eeuw dus, die met zijn 19 jaar de pubertijd inmiddels achter zich zou hebben moeten gelaten. Toch blijken we nog een beetje 'eekennig' te zijn. In ons eetpatroon dan hé. Te veel suiker, te veel vlees, te veel alcohol en überhaupt te veel eten! Het probleem van ons voedselsysteem is dat een groot deel van de wereldbevolking te weinig te eten krijgt en een nog groter deel juist te veel en ongezond eet. We zien wereldwijd een enorme toename van chronische ziekten die het gevolg zijn van ongezond eten.

Hoort u zichzelf ook al fluisteren, ze nemen ons alle plezierijtjes in het leven af. Allemaal versoberingen voor een gezonder klimaat en voor onze eigen gezondheid. Nou daar hebben de wetenschappers wel een antwoord op. Wil je dat jouw (klein)kinderen over pakweg 40 jaar in de stress zitten omdat hun opa's en oma's zich hebben overeten? Daar hebben ze het over.

Hebben we nog geluk dat werken aan een betere planeet en aan een betere gezondheid hand in hand gaan. Want

wat goed is voor onze gezondheid, blijkt ook goed voor moeder aarde te zijn. Als u denkt dit zal ook wel weer een slogan zijn van die klimaatgoeroe's dan zou u het boekje 'Laudato si' van Paus Franciscus eens moeten lezen (ook geprezen door niet-christenen). Een heldere overtuigende uitleg dat alles met elkaar samenhangt in onze wereld. Het goede ondersteunt het goede. Dat is zeker een geluk, maar niet toevallig. Zo is de wereld door de goede God geschapen. Als we ons houden aan Gods vreugdevolle boodschap van het Evangelie gaat het goed met ons en met het 'klimaat' tussen mensen onderling, en met het klimaat van de natuur. Zo fenomenaal zit de schepping nu eenmaal in elkaar.

Op 31 januari viert de Kerk altijd de gedachtenis van Don Bosco. Een priester uit Turijn (†1888) die zich de jeugdcriminaliteit van de werkloze jongens aantrok, en een wereldwijd imperium heeft opgebouwd vanuit de liefde en de goedheid voor de jongens. Eens vroeg hij aan de directeur van de gevangenis van Turijn of hij met de jongens in de gevangenis en een dagje op uit mocht gaan.... hij keerde met alle 300 jongens terug.

Je inzetten voor het goede, daar wordt de wereld beter van.



Gehoord

Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is.

Colofon zie: www.parochiesbeesel.nl



Een doorstart

't Klökske nr.12 van 2018 is in december voor de laatste keer verschenen in Via Beesel. Als redactie hebben we hier ook aandacht aan besteed. Door de steeds stijgende kosten werd het kerkbestuur gedwongen afscheid te nemen van een samenwerking die 11 jaar geduurd heeft.

Maar de kop van dit artikel maakt al duidelijk wat er gebeurt: WE GAAN DOOR. We keren terug naar daar waar het allemaal begon: bij Gilsing weekbladen. Hoe mooi kan het lopen. De redactie zal, met hulp van diverse vrijwilligers, de maandelijkse uitgave van 't Klökske blijven verzorgen. U vindt hierin het reilen en zeilen van de parochies in ons Cluster en een pakkende pastorale gedachte van onze pastoor Cesar en diaken Harm Klein.

Ook vindt u in de wekelijkse uitgave van het "Beesels, Ruivers en Offebeks Blaedje" een duidelijk overzicht van de kerkdiensten. Wij danken Gilsing en hopen op een vruchtbare samenwerking en voor u: veel leesplezier.

't Klökske verschijnt meestal in de laatste week van de maand, maar, indien nodig, eerder zoals bv voor de hoogfeestdagen.

Colofon

Het Parochieblad 't KLÖKSKE wordt uitgegeven door het Parochiecluster Beesel - Reuver - Offenbeek en verschijnt eenmaal per maand.

Redactieadres:
Karel Doormanlaan 4, 5853 EM Reuver;
telefoon 077-4741265.

Bereikbaarheid pastoor: telefoon: 077-4741265.
Indien pastoor niet bereikbaar is (alleen in dringende gevallen): SOS telefonische hulpdienst: telefoon 077-3518889.

Openingstijden parochiebureaus:
Beesel (op afspraak) Kerkplein1 tel. 077-4741308;
Reuver Past. Vranckenlaan 6 tel. 077-8504330;
geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Geef voor je kerk! (Kerkebalans 2019)

Beste mensen, beste parochianen

Elk jaar maakt het Parochiecluster weer de balans op en elk jaar blijkt weer dat er geen evenwicht is.

De uitgaven zijn groter dan de inkomsten!

Cluster Beesel-Reuver-Offenbeek beheert momenteel twee kerken en het onderhoud ervan vraagt veel van een steeds kleiner wordende groep. Niet alleen het kerkbezoek neemt af, ook de groep mensen die kerkbijdrage betaalt, slinkt.

Toch zijn er veel inwoners trots op hun kerk;



de Gertrudiskerk in Beesel en de Lambertuskerk in Reuver, oude monumentale kerken, waar heel veel inwoners gedoopt zijn, hun Eerste Communie deden, gevormd werden of trouwden. Je hebt dan een gevoel van, dit is mijn kerk, hier ben ik lid van.

En als je lid bent van een vereniging, dan is het ook logisch dat je contributie betaalt.

Voor een sportvereniging zou 10 euro per maand een laag bedrag zijn, de Kerk zou er heel blij mee zijn. Je bent er ook altijd welkom! Nog steeds zijn er een heleboel vrijwilligers, die zich inzetten voor hun kerk en ervoor zorgen dat er diensten

gehouden kunnen worden in een mooi gepoetst, versierd en verwarmd gebouw. Elk jaar staat er weer een prachtige kerststal, elke maand worden de kerkbezoekers uitgenodigd samen te komen in het Parochiehuis voor een kopje koffie en een praatje, elke week repeteren de leden van de koren, zijn de vrijwilligers actief in de kerk en op het kerkhof. En bijna dagelijks zijn er activiteiten in het Parochiehuis.



In het kerkdorp Beesel zijn groepen als Blij in Beesel, de Stichting Keramisch Erfgoed en het Kernoverleg, die de kerk zien als de centrale plaats in de gemeenschap, waar naast kerkdiensten ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Het Kerkbestuur probeert deze gebouwen ook zo goed mogelijk te onderhouden, hetgeen veel geld kost. Inmiddels is er een restauratieplan voor de Beeselse kerk gemaakt, hiervoor zijn al subsidies toegezegd, echter nog niet toereikend. Helaas is de Fatimakerk inmiddels aan de eredienst onttrokken, maar de parochie blijft bestaan. Voor veel kerkgangers betekent dit: Terugkeren naar de kerk, waar het allemaal begon!

Pastoor Cesar beantwoordde twee jaar geleden het verzoek van de gemeente om de kerk te mogen gebruiken voor een carnavalsactiviteit met de zin: Als er nood is, helpen we! Inwoners van de gemeente Beesel helpen jullie ook de kerk?

Namens Pastoor Cesar m.s.p.
Kerkbestuur parochiecluster
Beesel-Reuver-Offenbeek