



Adventstijd: een tijd om te bezinnen

Het is opvallend hoe in onze kerk de liturgische feesten inspelen op de natuur. Kerstmis, het feest van het licht, vieren wij hartje winter. Pasen, het feest van het nieuwe leven, vieren wij in de lente. Als de natuur in de herfst wegsterft gedenken wij onze doden. Zo vieren wij de Advent in een tijd waarin de dagen kort zijn, zelfs de zon het laat afweten en de hemel donker is. Het is een stille, heimweevolle tijd. In deze tijd beseffen wij meer dan anders dat heel de wereld in een adventsstemming verkeert. Wij worden daarom door de natuur als het ware

gedwongen om ons af te vragen: waarmee zijn wij eigenlijk bezig, wat is nu de zin van ons leven, wat staat er in deze tijd te gebeuren.

Aanstaande zondag is het weer in ons kerkelijk leven Adventstijd. "Advent" komt van het Latijnse woord "Adventus" dat letterlijk vertaald: "Komst" betekent. In deze 4 zondagen Adventsperiode dus, bereiden wij Christenen ons voor op het Kerstfeest, de komst van de Heer; de Geboorte van de Heer Jezus.

In huizen en kerken wordt de

advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt per traditie een extra kaars aangestoken door het jongste kind van de familie. Op de laatste zondag voor Kerst branden dus dan alle kaarsen.

In de bijbel staat: "Wees waakzaam" als de voornaamste woorden tijdens de Adventstijd. En dat heeft een grote betekenis, want anders weet je niet, wanneer Hij, Jezus, zal komen! En Jezus is de kern van ons Geloof. De vraag nu is: zijn

wij waakzaam genoeg om te geloven, wie Jezus is en wat Hij in ons leven betekent?

In deze Advent moeten wij ons door Maria, de moeder van Jezus willen laten leiden, die als een Moeder, het beste weet hoe zij ons moet leiden. Maria dient dan als een geestelijk voorbeeld in onze houding naar Kerstmis. Alhoewel Maria een eenvoudige jonge vrouw was, droeg Zij Gods Woord "Jezus" in haar hart. Zoals Maria zullen wij niet alles in ons leven en geloof begrijpen, maar naar Maria's voorbeeld mogen wij niet hopeloos

worden, ook als ons leven dreigt in te storten en duisternis en angst ons hart vragend overvallen. Laat dan Moeder

Maria voor ons een teken zijn dat God trouw is en dat Hij met ons is. Zo wil God op Kerstmis ruimte vinden in ons hart.



Help mijn vader is diaken!

Help mijn vader is diaken!

Als u het programma 'Help mijn man is klusser' heeft gezien dan spreekt bovenstaande titel wel voor zich... Voor het geval u het gemist heeft volgt hier een kijkje in de keuken van een diakendochter! U kent diaken Klein misschien als degene die in de parochie regelmatig assisteert. Maar als je dochter bent van, is dat wel net even anders...

Ik ben de oudste van vier kinderen en was 12 toen mijn vader diaken werd gewijd. Eigenlijk wist ik er maar weinig van behalve dat het iets belangrijks moest zijn - we waren er immers voor verhuisd (wat ik geen goed idee vond in het begin overigens). Ik heb

er ook niet veel over nagedacht: de meeste dingen in je jonge leven beschouw je gewoon als een voldongen feit. Je vader gaat naar kantoor of niet, houdt van voetbal of niet, is een klusser of niet en is diaken of niet. Met die kinderlijke bril op beschouwd had het natuurlijk ook wel wat nadelen: je vader altijd druk met kerst, lastige vragen op school of je vader soms pastoor was en je behoorde je in de kerk en bij aanverwante gelegenheden natuurlijk wel extra netjes te gedragen.

Als kind heb je er niks over te zeggen of je vader diaken wordt. Dat is zijn roeping, zijn antwoord op de roepstem van O.L. Heer, natuurlijk in onderlinge afstemming met je moe-

der. Ik herinner me niet veel meer van de moeite die het hem gekost moet hebben zijn studie naast zijn



werk en gezin te doen, ik herinner me ook niet veel meer van de diakenwijding zelf op 20 november 25 jaar geleden. Alleen dat het na de H.Mis plotseling begon te sneeuwen en alles buiten onder een witte laag bedekt werd. Zoals met de die sneeuw, zo is het ook met het diakenwerk van mijn vader gegaan. Het heeft alles bedekt: niet alleen de parochies waar hij werkzaam was, het werk dat hij deed bij het Bisdom Roermond maar bovenal ons gezin. Dat kan ook niet anders; diaken betekent dienaar. En een dienaar ben je niet in stukjes. Ik zal heus eens gemopperd hebben als kind, maar nu kijk ik vooral dankbaar terug op het feit dat ik deel mocht uitmaken van een diakengezin. Mooie dingen om op terug te kijken is dat

mijn vader enkele van onze kinderen mocht dopen. En goed beschouwd zou ik de titel van dit schrijven eigenlijk moeten veranderen in Help, want je vader is diaken. Als je vader diaken is, leert hij je zelf dienaar te zijn. Hopelijk mag ik mijn kinderen ook weer doorgeven dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. Ik wens mijn vader en u allen een mooi jubileum toe!

Marieke Goes-Klein

Zondag 2 dec. na de H.Mis van 10.45 uur is er voor iedereen de gelegenheid om onze diaken te feliciteren met zijn jubileum tijdens de receptie in het Parochiehuis van Reuver, achter de Lambertuskerk in het voormalige klooster.

Agenda

1 december	Adventsmis Kinderkoor samen met de communicanten voor 2019 Reuver 19.00 uur, tevens de jaarlijkse St. Barbaraviering van de Schutterij St. Barbara.	23 december	H. Mis Reuver met Sing Along Singers 19.00 uur
2 december	Adventsmis Beesel samen met de communicanten voor 2019 9.15 uur	23 december	Ziekencommunie 14.00 uur
2 december	Adventsmis Reuver 10.45 uur	24 december	Gezinsmis Reuver 18.00 uur
8 december	Bisschopswijding van Mgr. Harrie Smeets om 10.30 uur in de St-Christoffelkathedraal in Roermond. De wijding is te volgen op L1 en NPO 1, zie hiervoor de TV progr.	24 december	Nachtmis Beesel 20.00 uur
14 december	Toediening H. Vormsel in Reuver door Mgr. De Jong 19.00 uur	25 december	Kerstviering Beesel 9.15 uur
18 december	Boeteviering BRO in Reuver 19.00 uur	25 december	Kerstviering Reuver 10.45 uur
18 december	H. Mis voor en met de Zonnebloem in de Paerssjal 11.00 uur	26 december	Kerstviering Beesel 9.15 uur met medewerking van Harmonie
		26 december	Kerstviering Reuver 10.45 uur
		31 december	Oudejaarsviering in Reuver 19.00 uur
		1 januari	Nieuwjaarsviering in Beesel 9.15 uur aansluitend receptie
		1 januari	Nieuwjaarsviering in Reuver 10.45 uur aansluitend receptie





Onze nieuwe bisschop: Mgr. Harrie Smeets

Het is allemaal nog een beetje wennen voor Mgr. Harrie Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond. Met één been staat hij nog in de parochiepraktijk in Venray en het andere been is al op weg naar Roermond. "Ik heb niet gesolliciteerd, maar wel van harte 'ja' gezegd." Een kennismakingsgesprek in het novembernummer van bisdomblad De Sleutel maakt duidelijk dat de nieuwe bisschop 'graag tussen de mensen wil staan'.

Het afgelopen jaar is het bisdom geleid door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. Tot 8 december blijft hij de waarnemend bestuurder. Hij is blij met de benoeming van deken Harrie Smeets tot bisschop, zo schrijft hij.

Onze oosterburen kennen het spreekwoord: "Was lange dauert, wird endlich gut." Alles heeft zijn tijd nodig. Ook een bisschopsbenoeming. Heel recent werd ik nog gevraagd: "Wanneer krijgen we een nieuwe bisschop?" Ik verbaasde me over die vraag, want ik was er al gewend aan geraakt om de eeuwige administrator te zijn. Mijn antwoord luidde, dan ook: "Dat kan nog maanden duren." Maar toch heb ik eraan toegevoegd: "Zijn naam zou zomaar morgen bekend gemaakt kunnen worden." Juist dat laatste is gebeurd op

maandag 8 oktober 2018. Een telefoontje dat de nuntius me wilde spreken, wekte mijn aandacht. Een korte ontmoeting: "Ik ben gekomen om u een enveloppe te overhandigen," was zijn korte commentaar. Op dinsdag zou hij graag terugkomen om het kapittel toe te spreken en de benoeming bekend te maken van deken Harrie Smeets, 57 jaar oud, 26 jaar priester. Afgelopen woensdag kon de beoogde bisschop zich in een persconferentie presenteren aan de toegestroomde Limburgse en vaderlandse pers. Dank

De meest gestelde vraag luidde: "Waarom moest het zo lang duren?" Op deze vraag is geen antwoord te geven, want na het indienen van de zogeheten terna heeft de verdere procedure zich aan onze waarneming onttrokken, maar het moge duidelijk zijn: we zijn blij met de persoon die het geworden is. Allereerst is hij een van ons. Een Limburger dus. Kapelaan geweest in het Midden-Limburgse Boshoven, Thorn en Wessem. Pastoor in een aantal parochies van Maastricht-West en tenslotte deken van het dekenaat Venray, waaraan later ook het dekenaat Gennep werd toegevoegd. Hij is dus vertrouwd met de Limburgse cultuur van zuid tot noord. Hij spreekt het dialect van Born en omstreken, maar verstaat ook de dialecten

van de rest van Limburg. Hij heeft gewerkt in plattelandsgebieden, maar ook in verstedelijkte gebieden. Na de priestervorming te Rolduc heeft hij weliswaar geen verdere theologische studies gevolgd, maar zijn universiteit is de parochie geweest. De nieuwe bisschop heeft pastoraal gezien wat in zijn mars.

Pastoraal

Wat staat deze bisschop te doen? Deze nieuwe bisschop zal ons bisdom weer een fase verder door de tijd leiden. Mgr. Wiertz zag zichzelf als degene die met zijn mensen samen door de tijd trok. Zoals Mozes eens van oase naar oase. De oud-bisschop zag het als zijn taak om de hem toevertrouwde gemeenschap bijeen te houden en samen de toekomst tegemoet te gaan. Deze mensen hadden tot de kerk een verschillende relatie, variërend van hoogkerkelijk tot randkerkelijk en alle gradaties ertussen. Hij koos voor hen allen. Hij koos dus niet voor een kleine elitekerk. Maar hij kon ook niet verder met de vertrouwde volkskerk, want die is meer en meer gaan bestaan uit 'van-huis-uit-katholieken'. Toch heeft hij nooit willen breken met die hem zo dierbare volkskerk. Hij wist, dat deze mensen ondanks alles toch een band met de kerk hadden behouden. Hij geloofde erin dat deze mensen het in

zich hebben om zich bewust te worden van hun katholieke roots en hun geloof weer op te pakken. Daarom koos de emeritus voor een gastvrije kerk, een uitnodigende en missionaire kerk, een dienstbare kerk. De nieuwe bisschop heeft aangegeven zich te herkennen in deze pastorale opstelling van de oud-bisschop. Maar ook is er de oproep van Paus Franciscus om als kerk missionair en uitnodigend te zijn. Hij heeft meer dan eens zijn afkeer van een zelfgenoegzame kerk kenbaar gemaakt. Ook daarom voelt de nieuwe bisschop zich tot een pastoraal en dienstbaar beleid uitgedaagd.

Relatie tot bisschop

In de loop van de eeuwen hebben we diverse soorten bisschoppen gekend. Tot aan de Franse revolutie kenden we in Luik de prinsbisschop. De bisschop had ook een wereldlijke macht. We mogen Napoleon dankbaar zijn, dat hij de bisschop wees op zijn geestelijke taken. Wij wensen heden ten dage zeker geen pronkbisschop, maar een dienstbare bisschop die voorgaat in dienstbaarheid. Immers een kerk die niet dient, dient tot niets. Voor elk bisdom is de bisschop een belangrijke persoon. Niet alleen moet hij een verbindende persoon zijn in zijn bisdom. Maar ook legt hij verbanden in de lengte en in de breedte, zoals ik het wel

eens noem: In de lengte: omdat hij een relatie legt met de apostelen en met het geloof van de apostelen. Tot de apostelen heeft Jezus gezegd: "Zoals de hemelse Vader mij gezonden heeft zo zend ik u." De apostelen hebben deze zending vervolgens doorgegeven aan hun opvolgers, de bisschoppen. Zij hebben door de eeuwen heen deze zending doorgegeven. Zo zal ook aan de nieuwe bisschop deze zending worden toevertrouwd.

In de breedte: de bisschop heeft deel aan het bisschoppencollege. Hij mag zich verbonden voelen met alle bisschoppen ter wereld. Onderling contact

tussen bisschoppen is dus geen bijzaak. Daarom maakte bisschop Wiertz elk jaar een missiereis. Elk jaar keerde hij bemoedigd en enthousiast terug. Hij was deelgenoot geweest van bloeiende kerkelijke gemeenschappen. Dat wilde hij hier verder geven. Een nieuwe bisschop treedt aan. Hij zal zijn eigen weg zoeken in de problemen van de tijd om de mensen die aan hem zijn toevertrouwd, tot geloof Christus te brengen en tot onderlinge zorg en solidariteit. Moge Gods Geest hem daarbij de weg wijzen. Daarom een hartelijk welkom.

Mgr. Dr. Hub Schnackers, diocesaan administrator



Mgr. Harrie Smeets
24e bisschop van het bisdom Roermond

Personalia

GEDOOPT

Beesel
14 oktober Jet Heunen, Javi en Yara Ververgaard

Reuver
21 oktober Bibi Timmermans

OVERLEDEN:
Reuver
9 oktober Toos Claessen- Holtkamp 92 jaar
23 oktober Har Bloemen 96 jaar

Beesel
15 oktober Jo Peeters 80 jaar

Ziekencommunie:

Deze wordt steeds op de laatste zaterdag van de maand uitgedeeld.
Wilt u deze ontvangen?
Bel even met de pastorie: 077 474 1265
of het Parochiehuis in Reuver:
077 474 850 4330.

Gebedje

God,
We zingen van;
vol verwachting klopt ons hart...
en schrijven verlanglijstjes vol,
met mooie en dure cadeaus.
Wie weet wat we ervan zullen krijgen?



Als we zingen van;
o, kom er eens kijken....
dan gaat het in de kerk om wat anders.
Dan heeft U een verlanglijstje vol,
dat begint met vrede op aarde.

Als we zingen van;
Hij komt, Hij komt...
dan bedoelen we in de kerk iemand anders.
Dan zien wij de komst van Jezus
die ons de vrede heeft voorgedaan.
Amen

Gehoord

Lichtpuntjes; soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken,
je kunt ze ook zijn!

De Gerarduskalender:

Wie kent hem niet; de kalender met de dagelijkse moppen en de leuke anecdotes aan de achterzijde.

Voor 2019 kunt u hem nu bestellen. De opbrengst komt ten goede aan gebouwen in de derde wereldlanden.



Een origineel verjaardagscadeau?, of misschien gewoon voor uzelf?

U kunt hem bestellen en afhalen bij
Wilma Verheijen-Killaars
Merelstraat 14, 5953 AW Reuver,
tel. 0774741897
De kosten bedragen € 7,25.

