

# 't Klökske

Parochiecluster

Beesel - Reuver - Offenbeek



## Agenda vieringen

23 december	H. Mis 4e advent BRO in Reuver 19.00 uur
24 december	H. Mis van 9.15 in Beesel komt te vervallen
24 december	H. Mis van 10.45 In Reuver komt te vervallen
24 december	Kerst ziekencommunie 14.00 uur
7 januari	Kinderzegening 14.00 uur
9 januari	Fatimagebedsgroep 17.00 uur
20 januari	Kerkbalans
21 januari	Kerkbalans
	Doopviering in Reuver 12.30 uur
23 januari	Fatimagebedsgroep 17.00 uur
27 januari	Kerkbalans
	Presentatiemis Reuver 19.00 uur
28 januari	Kerkbalans
	Presentatiemis Beesel 9.15 uur
	Doopviering in Beesel 12.30 uur

## Gods liefde maakt ons mensen van goede wil.

Het hoogtepunt van de Nachtmis van Kerstmis is het zingen van de Lofzang: Gloria in Excelsis Deo. Onze stemmen met de muziekinstrumenten samen, in een feestelijke harmonie van de majesteitlijke klank: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Dit vertelt ons: vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Als wij de Geboorte van de Verlosser gedenken, kan iemand vragen: voor wiens goede wil is het dat Jezus op aarde kwam, om mensen te redden.

## ZALIG KERSTMIS



### Is het de goede wil van God of de goede wil van mensen?

Vrede komt op aarde niet afhankelijk van de goede wil van mensen, maar dankzij Gods Genade! Want Hij wilde dat ook. De komst van Jezus, de Verlosser, is een kosteloze Genade, die wij ondanks onze onwaardigheid, toch hebben ontvangen. God wil dat graag, onafhankelijk van het

feit, of wij, mensen, het verdienen of niet! Eigenlijk heeft God een voorliefde voor hen, die aan de kant staan en door de samenleving zijn afgewezen.

Maar laten wij ook niet de goede wil van mensen vergeten, voor hen die niet ophouden om te zoeken naar de goedheid en liefde van God in hun hart. In feite, kunnen wij als wij de goede wil van God ontvangen hebben, zelf die goede wil doorgeven en dat kunnen wij niet weigeren te doen, want wij zijn gevormd volgens Zijn Liefde. Wij worden, wie wij moeten zijn als wij ons door Zijn Goedheid willen laten omarmen, en als wij ons door

Zijn wet van Liefde laten omvormen. Daarom moeten wij in ons doen en laten, laten zien, dat wij verantwoordelijk zijn vanwege onze waardigheid als Kinderen van God.

Want dat zijn wij ook. Laten wij daarom, "Mensen van goede wil" zijn. Jezus verkondigt Gods liefde en barmhartigheid en Hij leeft onder ons want "God is Emmanuel". Mensen van goede wil maakt in uw hart ruimte voor Jezus en in heel uw gezin!

Namens het kerkbestuur van onze parochiecluster wensen wij u Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw jaar! Pastoor Cesar, MSP

## Agenda feestdagen

### Agenda Feestdagen KERST

24 december	Gezinsmis Beesel 18.00 uur
24 december	Nachtmis Reuver 20.00 uur
25 december	Kerstviering Reuver 10.45 uur
26 december	Kerstviering Beesel 10.00 uur met medewerking van Harmonie

### Agenda Feestdagen OUD en NIEUW

31 december	H. Mis in Beesel 9.15 uur
31 december	H. Mis in Reuver 10.45 uur
31 december	Oudejaarsviering in Beesel 19.00 uur
1 januari	Nieuwjaarsviering in Beesel 9.15 uur aansluitend receptie
1 januari	Nieuwjaarsviering in Reuver 10.45 uur aansluitend receptie

## Wandelen en de kerststallen bekijken

Als je herinneringen ophaalt van vroeger over kerstmis komen ongetwijfeld de verhalen naar voren over de nachtmis. Dat was letterlijk een nachtmis, want die begon om 04.00 uur en het waren zelfs 3 H. Missen achter elkaar. Het was erg druk in de kerk, zelfs zo druk dat je een uur van tevoren aanwezig moest zijn om een zitplaats te bemachtigen. Na de nachtmis ging je, soms door de sneeuw, snel naar huis want dan kreeg je een heerlijk ontbijt met gebakken worst of gebakken levertjes en dan werd er gezongen rondom de kerststal thuis.

Nu heeft lang niet ieder gezin nog een kerststal, maar een kerststal bezichtigen kan echter nog steeds. In ons Cluster zijn de vrijwilligers dagen actief geweest om de kerststallen weer op te bouwen in de Gertrudiskerk in Beesel, de Lambertuskapel, de St. Barbarakapel, de Lambertuskerk en in het parochiehuis. U kunt de kerststallen bezoeken:

### In de St. Gertrudiskerk:

1e Kerstdag van 14.00- 16.00 uur en 2e Kerstdag tot na het Kerstconcert.

### In de St. Lambertuskerk:

1e en 2e Kerstdag van 14.00-



17.00 uur en van di.tm vr. van 9.30-11.30 uur (door de week eerst melden bij het parochiehuis voor toegang tot de kerk).

### In de Lambertuskapel:

Dagelijks gedurende de openstelling van de kapel.

### In het Parochiehuis Reuver:

1e en 2e Kerstdag van 14.00-

17.00 uur en van di t/m vr. van 9.30-11.30 met de mogelijkheid van een kopje koffie of thee. Hier kunt u de kerststal bewonderen die vroeger in de Fatimakerk stond.

### In de St. Barbarakapel:

Dagelijks gedurende de openstelling van de kapel.

U kunt er een mooie wandeling van maken en dan weten wij zeker dat u zult genieten van de wandeling, maar ook van de kerststallen.....

## Gebedje

Lieve God,  
U bent naar ons toegekomen  
als een klein kindje dat Jezus is genoemd.  
Net als Josef en Maria en de herders  
willen we van dit kind houden.

Daarom vragen we U:

Laat ons dan, net als de herders,  
lieve woorden horen en mooie dingen zien.

Dan kunnen we blij zijn en gelukkig,  
omdat we weten dat U van ons houdt.

Amen



## Een Zalig Kerstmis voor u allen

Ook het kerkbestuur wilt u allen een Zalig Kerstfeest toewensen en specifiek voor de vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer geheel belangeloos en met hart en ziel hebben ingezet om de parochies in ons Cluster levendig te houden. Dat geldt zowel voor diegenen die daadwerkelijk voor het voetlicht treden als de meesten die achter de schermen werken. En de vrijwilligers zijn: de koster, acolieten, misdienaars, lectoren, koren, het kinderkoortje, de collectanten, verzorgsters van het kerkklinnen, "de schoffelaars" op het kerkhof, de creatievelingen van de kerkversiering, de dames en heren die wekelijks de kerk poetsen, de verzorgers van het parochiehuis in al zijn geledingen, de

technische diensten, het technisch beheer van de website, de pastorale groep zowel vóór als in de kerkbanken, de verzorgers van de processies, de communiewerkgroep en de begeleiders van het vormsel, de bouwers van de diverse kerststallen, de verzorgers van folders en post, de begeleiders van de jeugd, de verzorgers van de doopvoorbereiding, het ziekenbezoek, de administratie van de kerkbijdrage, de werkgroepen van de diverse kapellen, de tuinmannen van de beide pastories en alle mensen die op de achtergrond raad en daad geven aan allerlei zaken. Al deze vrijwilligers maken het mogelijk dat wij met z'n allen als parochies dagelijks goed kunnen functioneren. En

vindt u ook niet dat er zo veel soorten vrijwilligers zijn??? Wat is het vrijwilligerswerk in een parochie toch veelzijdig. Hebt u vrije tijd over en denkt u: ik wil deze graag zinvoller invullen: neem dan de verschillende groepen nog eens door en loop het parochiehuis gewoon binnen voor een kopje koffie om 10.00 uur en de rest gaat vanzelf. Oh ja, het parochiehuis is open op iedere morgen van dinsdag tot en met vrijdag. Wij wensen iedereen fijne Feestdagen.

## Nieuwjaarsrecepties

Wat is mooier op nieuwjaarsdag dan om elkaar na de H. Mis een Zalig Nieuwjaar te wensen en dat onder het genot van een lekker stukje vlaai met koffie of thee en een afzakkertje.

Gewoon een goede katholieke traditie in een parochie die actief is.

In Beesel is dit na de H. Mis van 9.15 uur

In Reuver na de H. Mis van 10.45 uur

## Personalia

### GEDOOPT:

#### Reuver

12 november	Siem, Jort en Karlijn Paasen en Marthe Jacobs
19 november	Max Kemner
26 november	Tijn Sijbers

### OVERLEDEN:

#### Beesel

3 november	Wiel Peeters 93 jaar
11 november	Jan Simons 83 jaar
29 november	Truus Nieskens van de Borst 90 jaar

#### Reuver

2 november	Johan Kant 90 jaar
------------	--------------------

## Gehoord

Wie geen kerstmis heeft in zijn hart, zal het nooit vinden onder een kerstboom

