



## Agenda vieringen

23 maart	St. Jozefviering Beesel 14.00 uur
26 maart	Doopviering in Reuver 12.30 uur
4 april	Fatimagebedsgroep 17.00 uur
6 april	Boeteviering BRO Beesel 19.00 uur
8 april	Palmpasenmis Reuver 19.00 uur
9 april	Palmpasenmis Beesel 9.15 uur
9 april	Doopviering in Beesel 12.30 uur
12 april	Geen Kruisweg en H. Mis i.v.m. Christa Mis Roermond
13 april	Witte Donderdag mis Reuver 19.00 uur
14 april	Goede Vrijdag Kruisweg Beesel 15.00 uur
14 april	Goede Vrijdag Kruisweg Reuver 15.00 uur
14 april	Viering van het lijden en sterven van Jezus in Beesel 19.00 uur
15 april	Stille Zaterdag Paaswake Reuver 20.00 uur
16 april	1e Paasdag mis Beesel 9.15 uur
16 april	1e Paasdag mis Reuver 10.45 uur
16 april	Doopviering in Reuver 12.30 uur
17 april	2e Paasdag mis in Reuver 10.45 uur

## Goed luisteren op weg naar Pasen

De voornaamste klacht van Yaweh in het Oude Testament over zijn uitverkoren volk is, dat zij hardnekkig zijn. Er zijn 3 dingen waaraan wij zien hoe hardnekkig Israël is.



**1** Zij hebben geheugenverlies. Want zij hebben Gods verlossingswerk voor hen vergeten. Zij waren uit de slavernij van Egypte in het Beloofde Land gebracht. Ook wij hebben geheugenverlies en zijn God vergeten. God staat niet meer centraal in ons leven. Als consequentie staat ook de kerk en ons Geloof niet meer centraal.

**2** Zij volhardden in het kwaad en zochten alleen maar de plezierige en gemakkelijke kanten van het leven. Alles moest gemakkelijk zijn en lijden en versterving paste

niet meer bij hun dagelijkse leven. Ondanks de prediking van de Profeten luisterden zij niet.

**3** Zelfs als zij gecorrigeerd werden, bleven zij hardnekkig het verkeerde doen.

Dus Luisteren is altijd de basis-opdracht van God! Israël had het grootste privilege van God ontvangen namelijk: de 10 Geboden. Deze aanwijzing was voor hun leven. Ondanks de 10 Geboden bleven zij ongehoorzaam aan God. Maar door de 10 Geboden kregen zij wel de kans om bij God te horen. Ondanks alles bleven zij ongehoorzaam

en hardnekkig het verkeerde doen.

Wij bereiden ons nu voor op Pasen! Wij kennen al die tekortkomingen van de Israëlieten, dus openen wij de oren van ons hart om de genade van Pasen te kunnen ontvangen. Wij luisteren nu naar God. Geef God een kans in uw leven! Wij willen ons de waarde van de 10 Geboden herinneren. Wij laten God, God zijn in ons leven. Op deze manier ontvangen wij een nieuw perspectief in ons geloofsleven.

Laten wij nu in deze vastentijd daaraan werken.

Pastoor Cesar

## Gebedje

God,  
Ik dank U voor de lichte zonnestralen  
en voor de merel, zingend voor mijn  
raam,  
en voor de rust die 'k in mijn hart voel  
dalen  
omdat ik U mag noemen bij Uw Naam,



en dat het lente wordt, en Gij de aarde  
wilt strelen met Uw sterke Scheppershand;  
omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde:  
U heeft er Zelf Uw bloemen in geplant!

Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen,  
maar openbloeien in Uw lentezon,  
en laat mij niet de stille vreugd verliezen  
dat ik, ook ik, nog voor U bloeien kon!

Amen

## Inleveren zakje Vastenaktie in ons Cluster

Ook wij helpen de straatkinderen in El Salvador. Natuurlijk willen wij helpen, antwoordde pastoor Cesar op de vraag of de kerk gebruikt mocht worden bij de opening van de vastelaovend.

In tijd van nood helpt de kerk! Daarom durven we u, inwoners van de gemeente Beesel, ook te vragen om hulp voor de kinderen in El Salvador. Kinderen komen terecht in bendes, omdat zij geen andere keus hebben.

De Vastenaktie wil graag helpen door te zorgen voor een alternatief, d.w.z. opvang en vorming.

### Helpt u mee?

**U kunt uw bijdrage, al of niet in het zakje deponeren in de offerbus in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL 64RABO 0143603329, t.n.v. Lambertusparochie Reuver, o.v.v. Vastenaktie.**

**Tot slot willen we u nog attenderen op onze Vastenaktiemiddag op zondag 26 maart van 14.00-16.00 uur in het Parochiehuis met info over El Salvador, een lekker kopje koffie, muziek, tombola en verkoop van kaarten.**



## Lezing El Salvador

Op maandag 24 april is er in de Jongerenkerk aan de Minderbroedersstraat 1 in Venlo om 19.30 uur een lezing over El Salvador, dit in het kader van de Vastenaktie 2017.

In de jaren '80 van de vorige eeuw zijn mensen uit El Salvador moeten vluchten en onder andere in Nederland terecht gekomen. Een van hen zal aanwezig zijn in Venlo om zijn verhaal te vertellen. **Entree is gratis.**  
U bent van harte welkom.

## Gehoord

**De Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in de boeken geschreven, maar ook in elk lenteblad.**

't Is bienao Half Vasten, dus ein truukblik op de Vastelaovendj ken nog.

Vastelaovendj is van oorsprong

## Nog effe Vastelaovendj

ein kathoeliek fies. Det bleek auk dit jaor weer hiel duudelik.

Waeges de helle storm dreigde de buutaovundj neet door

te gaon. De oplossing waerde gevonje om ut begin van deeze aovendj in de kerk te laote plaats vinje. Pestoeer Cesar vondj det de kerk môs hel-

pe.....en det lökde hiel good. De eigelijke start van de vastelaovendj waas op zaoterdigaoovendj mit de vastelaovesmis in de Lambertuskerk.



## Personalia

### OVERLEDEN

#### Reuver

1 februari,	Mevr. Jo Teunissen-Houba, 93 jaar
15 februari,	Jeu Verlinden, 82 jaar

